



# BIJLAGE

## MENSEN UITNODIGEN VOOR DE CURSUS



CHRISTIANITY|EXPLORED



LIFE|EXPLORED



DISCIPLESHIP|EXPLORED

*Deze tekst is te gebruiken voor de trainingsdag van cursusleiders.*

Hoewel sommigen onmiddellijk positief zullen reageren op een uitnodiging om *Christianity Explored* te volgen, zullen anderen veel meer aarzelen. Het is zeer waarschijnlijk dat ze een van de volgende drie dingen zullen denken:

- Christenen zijn raar  
*Ik heb niets met hen gemeen.*
- Het christelijk geloof is niet van belang  
*Ik zie er het nut niet van in voor mijn leven.*
- Het christelijk geloof klopt niet  
*Waarom zou er slechts één weg naar de hemel zijn en waarom zou ik iets te maken willen hebben met Jezus?*

Deze bezwaren te boven komen, is een geleidelijk proces. Soms duurt het jaren voordat mensen ermee instemmen om een cursus te volgen. Mensen uitnodigen voor speciale dagen is een geweldige manier om ze te helpen hun bezwaren te overwinnen.

## **Open dagen**

Deze speciale dagen zijn bedoeld voor mensen die vinden dat christenen raar zijn. Mensen die zo denken, zullen niet eens in de buurt van een kerk willen komen.

Met open dagen omzeil je dat probleem en geef je mensen de kans om in contact te komen met oprechte christenen buiten de omgeving van de kerk.

Denk aan evenementen die je in jouw buurt kunt organiseren en die niet-christenen aan zullen trekken (een creatieve workshop, een uitstapje naar een plaats met historische waarde, een sportevenement, een bezoekje aan een museum, een barbecue, enzovoorts).

Tijdens zo'n open dag kan er een korte presentatie of een getuigenis worden gegeven, gevolgd door een uitnodiging om *Christianity Explored* te bezoeken als ze er meer over te weten willen komen – en niet een directe uitnodiging om hun leven toe te wijden aan Jezus Christus.

## **Themadagen**

Deze speciale dagen zijn bedoeld voor mensen die vinden dat het christelijk geloof niet van belang is. Mensen die zo denken, zijn zich er niet van bewust dat God ook vandaag nog door de Bijbel spreekt. Organiseer bijvoorbeeld een presentatie over het ontstaan van de Bijbel; over zendings- en ontwikkelingswerk in een bepaald werelddeel; over christelijke historie en monumenten in de eigen woonplaats.

## Een opendeurdienst

Deze speciale diensten zijn voor mensen die denken dat het christelijk geloof niet klopt. De kans is groot dat mensen die zo denken het Evangelie jarenlang niet gehoord hebben, misschien zelfs nooit.

Op deze manier krijgen mensen de kans om een kerkdienst bij te wonen, waarin het Evangelie duidelijk uiteen wordt gezet.

Bedenk manieren waarop je een dienst specifiek op deze mensen af kunt stemmen (kies liedjes met bekende melodieën; vermijd christelijk 'jargon,' dat niet eerst zorgvuldig uitgelegd hoeft te worden; zorg voor een warme en hartelijke sfeer in de kerk; laat mensen die de cursus al bezocht hebben getuigenissen geven, enzovoorts).

Tijdens zo'n opendeurdienst doe je de uitnodiging om *Christianity Explored* te bezoeken, om meer over het geloof te weten te komen.

- *Christenen zijn vreemd. Ik heb niets met hen gemeen.* > Open dagen
- *Het christelijke geloof is niet van belang. Ik zie er het nut niet van in voor mijn leven.* > Themadagen
- *Het christelijke geloof klopt niet. Waarom zou er slechts één weg naar de hemel zijn en waarom zou ik iets te maken willen hebben met Jezus?* > Opendeurdienst

## Tips bij deze speciale dagen

- Organiseer de speciale dagen twee weken voor de cursus van start gaat. Stel de gemeenteleden op de hoogte van deze speciale dagen en vraag ze om ervoor te bidden en om er mensen voor uit te nodigen.
- Betrek je kerk bij het organiseren van zulke dagen. Waar zijn de gemeenteleden enthousiast over? Kan dat thema gebruikt worden als basis voor een speciale dag?
- Zorg ervoor dat de gemeenteleden de inhoud en de gedachtegang achter de cursus begrijpen, zodat ze hun vrienden vol vertrouwen voor de speciale dagen zullen uitnodigen.
- Als je mensen uitnodigt voor de speciale dagen of voor *Christianity Explored*, dan is het van belang om eerlijk te zijn over wat er precies gaat gebeuren en wie erbij betrokken zullen zijn.
- Zorg ervoor dat er contactformulieren en pennen beschikbaar zijn tijdens de speciale dagen, zodat mensen hun contactgegevens kunnen noteren als ze geïnteresseerd zijn in de cursus. Bel ze een week voor de cursus van start gaat op en herinner ze eraan.

- Als een speciale dag geen succes blijkt te zijn, blijf dan positief, omdat mensen het in ieder geval geprobeerd hebben.

## **Andere manieren om mensen voor de cursus uit te nodigen**

Je kunt uitnodigingen zoals hieronder bij de ingang van jouw kerk klaarleggen. Het is ook een goed idee om ze vrij beschikbaar te stellen aan gemeenteleden, die ze kunnen gebruiken om vrienden, familieleden of collega's uit te nodigen.

### ***Christianity Explored***

Je hoeft de Bijbel niet te kennen.  
Je hoeft niet voor te lezen, te bidden of te zingen.  
Je kunt vragen wat je maar wilt.

**Elke woensdagavond**  
**Vanaf 9 oktober tot en met 11 december**  
**Van 19:00 tot 21:00 uur**  
**Kerk, straat, stad**

Als je wilt deelnemen of meer informatie wilt,  
neem dan contact op met...

Een andere manier om mensen uit te nodigen is met behulp van een vragenlijst, zoals hierna staat afgebeeld. Je kunt de enquêteformulieren in laten vullen tijdens een kerkdienst of je kunt op straat enquêteren, waarbij je voorbijgangers vertelt: 'Wij zijn van de ... kerk en houden een enquête over de overtuigingen van mensen. Het kost ongeveer tien minuten om de vragen te beantwoorden.'

*Maak een lijst met ideeën voor speciale dagen die je kunt organiseren.*

## ENQUETE

### 1. Wat is het doel van het leven?

- Er is geen doel
- Seksuele bevrediging
- Liefde
- Geestelijke doelen bereiken
- Het milieu redden
- Een god aanbidden en dienen
- Persoonlijke doelen bereiken
- Plezier hebben
- De vooruitgang van de mens
- Maatschappelijke/politieke doelen
- Arbeidsvreugde
- Andere mensen helpen
- Geld verdienen
- Vriendschap
- Ik weet het niet

### 2. Hoe belangrijk is de geestelijke dimensie in uw leven?

- Zeer
- Redelijk
- Onbelangrijk
- Die bestaat niet
- Ik weet het niet

### 3. Wat gebeurt er als een mens sterft?

- Hemel of hel
- Reïncarnatie
- De hemel voor iedereen
- Niets
- Het vagevuur
- Ik weet het niet
- Een andere geestelijk bestaan
- Anders: \_\_\_\_\_

### 4. Wat vindt u van de Bijbel?

- Niet meer relevant
- Een onbetrouwbaar, historisch document
- Een onbelangrijke, godsdienstige tekst
- Een mythe/fabel
- Gods boodschap aan mensen
- Ik weet het niet

- Een morele gedragscode
- Een goed verhaal
- Anders: \_\_\_\_\_

### 5. Wat bracht u tot deze conclusie?

- Familie
- De media
- Ik weet het niet
- Geestelijke ervaring
- Eigen onderzoek
- Anders: \_\_\_\_\_
- Onderwijs
- Levenservaring
- Godsdienstige teksten
- Vrienden

### 6. Hoe denkt u over Christus?

- Hij bestond niet
- Hij werd misleid
- Een profeet
- Een goed mens
- Een bedrieger
- Ik weet het niet
- Een zedenleraar
- God in menselijke gedaante
- Anders: \_\_\_\_\_
- Een politiek figuur
- Een mythische figuur

### 7. Wat bracht u tot deze conclusie?

- Familie
- Levenservaring
- Ik weet het niet
- Geestelijke ervaring
- Vrienden
- Anders: \_\_\_\_\_
- Eigen onderzoek
- Godsdienstige teksten
- Onderwijs
- De media

**8. Welke vraag zou u God stellen als u wist dat Hij die zou beantwoorden?**

---

---

---

---

---

---

---

Bedankt dat u de moeite nam om deze vragenlijst in te vullen.

We geven ook folders uit met een korte uitleg van het christelijk geloof.

**Wilt u er één meenemen?**

- Ja
- Nee

We leiden een cursus genaamd *Christianity Explored*. In een ontspannen omgeving kunt u al uw vragen stellen. U hoeft niet te bidden, zingen, lezen of iets dergelijks. We vallen u niet lastig als u de cursus niet meer wilt volgen.

**Hebt u interesse in zo'n cursus?**

- Ja
- Nee

Zo ja, vul dan alstublieft hieronder uw naam en uw telefoonnummer/e-mailadres in:

---

---

---

---

---