



BIJLAGE

GODS ROL IN DE VERKONDIGING VAN HET EVANGELIE ... EN DIE VAN ONS



CHRISTIANITY|EXPLORED



LIFE|EXPLORED



DISCIPLESHIP|EXPLORED

Deze tekst is te gebruiken voor de trainingsdag van cursusleiders.

Wanneer we *Christianity Explored* leiden (of één van de andere cursussen), moeten we het verschil zien tussen Gods rol in evangelisatie en onze rol daarin. Het zal frustrerend worden als we Gods rol proberen te vervullen, want alleen de Schepper van het heelal is daartoe in staat.

Lees 2 Korinthe 4:1-6

Geef antwoord op de volgende vragen vanuit de tekst die je net hebt gelezen:

- Wat is Gods rol in de verkondiging van het Evangelie?
- Waarom kunnen mensen de waarheid van het Evangelie niet zien?
- Wat is onze rol in verkondiging van het Evangelie?
- Wat hoort onze houding te zijn in de verkondiging van het Evangelie?

Gods rol in de verkondiging van het Evangelie

God heeft 'in onze harten geschenen tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God, in het aangezicht van Jezus Christus' (2 Korinthe 4:6).

Met andere woorden, God stelt ons in staat om te herkennen dat Jezus God is. God maakt het – door zijn Heilige Geest – mogelijk voor iemand om te zien wie Jezus is. Wanneer Paulus op weg is naar Damascus, vraagt hij: 'Wie bent U, Heere?', en het antwoord luidt: 'Ik ben Jezus' (Handelingen 9:5). Dat is het moment van zijn bekering – wanneer hij voor het eerst ziet wie Jezus werkelijk is.

Het begin van 2 Korinthe 4:6 herinnert ons eraan dat God gezegd heeft dat 'het licht uit de duisternis zou schijnen'. Dat is een verwijzing naar het wonder van de schepping in Genesis 1:3. Dezelfde God die het licht in de wereld bracht tijdens de schepping, schijnt het licht nu in de harten van mensen, om hen in staat te stellen om te zien dat Jezus God is. Met andere woorden: het is voor mensen alleen mogelijk om Jezus als God te zien, wanneer God een wonder verricht.

Mensen worden geen christen, alleen doordat wij het Evangelie met hen delen. God moet Zijn licht in de harten van de mensen schijnen, zodat zij de waarheid van het Evangelie herkennen en beantwoorden.

En we weten door 2 Korinthe 4:4 dat wanneer mensen de waarheid van het Evangelie niet herkennen, 'de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind'.

Zoals zijn naam al zegt, wil 'de god van deze eeuw' dat mensen alleen maar druk bezig zijn met deze eeuw. Onze populariteit, onze familie, onze relaties of onze materiële bezittingen. Deze dingen zijn op zichzelf niet slecht, maar ze worden slecht wanneer ze ons blind maken voor alles wat daarachter ligt.

Als dat gebeurt, zien we Jezus alleen als een man – misschien als een morele leraar, sociaal werker of als genezer. We zijn dan blind voor Zijn goddelijke identiteit. Volgens vers 4 komt dat doordat satan vastbesloten is om te voorkomen dat mensen 'verlicht worden met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is'. Hij wil niet dat mensen herkennen wie Jezus is.

Onze rol in de verkondiging van het Evangelie

Wat is dan onze rol in het verspreiden van het Evangelie? 'Wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heere' (vers 5).

Het woord 'prediken' kan negatieve beelden oproepen, maar dit woord stamt af van een woord dat 'heraut' betekent: iemand die belangrijke boodschappen van de koning overbrengt. Wij mogen de mensen vertellen over het Evangelie, en bidden dat de Geest van God hen wil overtuigen van de waarheid.

Deze verzen laten ook zien welke houding we moeten aannemen wanneer we prediken. We moeten zijn als 'dienstknechten om Jezus' wil' (2 Korinthe 4:5). Het woord dat vertaald is als 'dienstknechten', betekent in het Grieks letterlijk 'slaven'. Paulus was vastbesloten om Christus te laten zien aan anderen, zonder enige zelfpromotie.

Een dominee vertelde eens het verhaal van een kerkbezoeker die hem begroette met de woorden: 'Dus, jij bent de man die alle antwoorden heeft!' Zijn antwoord was: 'Nee, ik ben alleen maar een man die wijst naar Degene die ze heeft'. Dat is de nederige geest van 2 Korinthe 4:5.

We moeten onthouden dat het enige verschil tussen ons en een ongelovige is dat God, in Zijn genade, onze ogen heeft geopend en ons hart heeft verlicht door Zijn Heilige Geest (vers 6). Daarvoor mogen we eeuwig dankbaar zijn, en zo kunnen we Christus aanbevelen, niet onszelf.

We moeten Christus als Heer prediken en, onthoudend dat alleen een wonder van God blinde ogen kan openen, blijven bidden dat God met Zijn licht in de harten van ongelovigen zal schijnen.

2 Korinthe 4:1-6 helpt ons ook om onze rol op de goede manier uit te dragen: 'Daarom, aangezien wij deze bediening hebben naar de barmhartigheid die ons bewezen is, verliezen wij de moed niet [...] Maar door het openbaar maken van de waarheid bevelen wij onszelf aan bij elk menselijk geweten, in de tegenwoordigheid van God [...] Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heere.

Als we mensen vertellen over Jezus, moeten we naar onszelf kijken:

Integriteit – ‘Wij verliezen de moed niet.’ We letten erop betrouwbaar te zijn tegenover iedereen, eerlijk en oprecht te zijn, en geen gebruik te maken van emotionele manipulatie.

Trouw – We ‘vervalsen het Woord van God’ niet. We moeten ook over de moeilijke kanten van de Bijbel en het geloof willen vertellen. Als we bijvoorbeeld niks vertellen over zonde, hel, en over de noodzaak van bekering, vervalsen we het Woord van God. Wanneer we wél prediken over deze harde waarheden, mogen we vertrouwen op het werk van de Heilige Geest. We mogen erop vertrouwen dat Hij mensen tot Christus brengt, ondanks het ‘moeilijke’ van de boodschap.

Nederigheid – ‘Wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heere.’ We mogen mensen bewegen in de richting van Jezus, en niet naar onszelf. We willen dat ze Christus volgen omdat ze overtuigd zijn van de waarheid, en geleid worden door de Heilige Geest, in plaats van dat ze beïnvloed worden door hun bewondering voor de cursusleider.

Bereid je persoonlijke verhaal voor

‘Wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.’

1 Petrus 3:15

Een persoonlijk verhaal of getuigenis is een beschrijving van Gods werk in jouw leven. Iedereen die opnieuw geboren is en wordt als Christus, heeft een uniek, interessant en krachtig verhaal, ongeacht de hoeveelheid ‘spektakel’ in het verhaal.

Je kunt het op een gegeven moment in de cursus gepast vinden om jouw eigen verhaal te vertellen. Vaak zal iemand rechtstreeks aan je vragen hoe je christen bent geworden, en dan moet je je verhaal klaar hebben.

Deze richtlijnen zouden je kunnen helpen bij het voorbereiden van je verhaal:

- Houd het eerlijk, persoonlijk en boeiend.

Tip: Probeer met de eerste zin van je verhaal mensen rechttop te laten vereren en te luisteren. Bij iets wat te algemeen is, zoals: ‘Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin...’ – zouden mensen af kunnen haken.

- Houd het kort.

Tip: Na meer dan vijf minuten kan de aandacht minder worden. Als mensen meer willen weten van je verhaal, kunnen ze altijd vragen stellen.

- Blijf je richten op Christus, niet op jezelf.

Tip: Jouw verhaal is een mooie gelegenheid om het Evangelie over te brengen. Neem altijd in je verhaal mee waar je precies in gelooft, en waarom je dat ging geloven.

Als algemene richtlijn: probeer uit te leggen waarom je denkt dat Jezus God is, hoe Zijn dood invloed heeft op jouw persoonlijkheid, en hoe God jouw leven heeft veranderd.

- Bereid je persoonlijke getuigenis voor. (Maak voor jezelf een lijst van de belangrijkste punten.) Het kan nuttig zijn om jouw verhaal te delen met andere cursusleiders, en hun feedback mee te nemen.

Iemand helpen die Christus wil volgen

Het is een van de mooiste momenten in het leven van een christen wanneer iemand je voor de eerste keer vertelt dat hij het verlangen heeft om Christus te volgen.

We moeten wel, net als Jezus, vanaf het begin duidelijk zijn over wat een toekomstig gelovige te wachten staat. Jezus zegt in Lucas 14: 'En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen discipel van Mij zijn. Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien? Opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, allen die het zien, hem beginnen te bespotten, en zeggen: Deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien.' (Lukas 14:27-30)

Genade is gratis, maar het is niet goedkoop. Het kostte Jezus Zijn leven. En het zal ons ook het leven kosten, als wij Hem willen volgen. De uitnodiging is voor iedereen, maar alleen degenen die de oproep van Jezus gehoorzamen – om hun kruis op zich te nemen – zullen het ontvangen.

Dus wanneer we ons in de bevoorrechte situatie bevinden waarin we iemand kunnen helpen die Christus wil volgen, moeten we duidelijk en eerlijk zijn over wat 'Hem volgen' inhoudt voor hen.

Volgens Jezus betekent het dat we ons moeten 'bekeren en geloven' (Markus 1:15). Dit zal niet gemakkelijk worden in een wereld waarin Jezus en Zijn volgelingen worden afgewezen.

- Leg uit dat '**bekeren**' betekent dat we ons om moeten draaien van het leven dat we leiden, en ons moeten keren naar God die ons wil leiden. In plaats van tegen Hem te rebelleren, mogen we beginnen Hem te behagen met de manier waarop we leven.
- Leg uit dat '**geloven**' betekent dat we aannemen dat Jezus is wie Hij zegt dat Hij is, en dat Hij voor onze zonden is gestorven aan het kruis. Geloven is vertrouwen op Hem, het geloof overtuigt ons van de waarheid die we niet zien, zoals Hebreëën 11:1 zegt.

Bekeren en geloven is dus een hartsbesluit op grond van het horen van het Woord van God (Romeinen 10:17). Het is niet alleen maar een moment waar je later op terug kunt kijken; het is een nieuwe, voortdurende, manier van leven. Help de deelnemer om te zien hoe bekering en geloof eruitziet in hun dagelijks leven:

- **Een nieuwe houding tegenover God.** Een volgeling van Jezus is dankbaar naar God toe, en wil Hem beter leren kennen en meer liefhebben. Dit verlangen wordt gevoed door het lezen uit de Bijbel, door te bidden en door tijd door te brengen met andere gelovigen.

Bemoedig de deelnemer door aan te bieden om samen uit de Bijbel te lezen, en door een dagelijkse bijbelleesrooster aan te bieden, zoals de kwartaaluitgave Leidraad van de Internationale Bijbelbond. Een basiscursus zoals *Christianity Explored* is voor een nieuwe gelovige ook een goede manier om te beginnen.

Moedig de deelnemer aan om te bidden tot God. Bijvoorbeeld over wat ze hebben ontdekt door de cursus, en Hem te danken voor Jezus en wat Hij betekent voor hem of haar. Verzeker de deelnemer dat hij of zij vrijuit en in eigen woorden kan praten, want God ziet onze harten en begrijpt waar wij het meeste naar verlangen, ook als onze woorden twijfelend of onzeker zijn.

- **Een nieuwe houding tegenover Gods kinderen.** Een volgeling van Jezus verlangt ernaar om zijn broeders en zusters in Christus te dienen en lief te hebben – en, in ruil daarvoor, gediend te worden door en liefde te ontvangen van hen.

Dit laat zich zien wanneer een nieuwe gelovige lid wordt van een lokale kerk – een lichaam van gelovigen die hij of zij lief kan hebben. Zoals Jezus al zei: 'Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt' (Johannes 13:34-35).

Jezus gaf Zijn volgelingen ook de opdracht om zich te laten dopen (Mattheüs 28:18-20), als een manier om openlijk te laten zien dat ze bij Christus en zijn volk horen. Moedig de deelnemer aan om met hun predikant of voorganger te praten over de doop.

Bied de deelnemer aan om hem te ontmoeten in de kerk op zondag, en help hem om in een ritme te komen van wekelijks kerkbezoek. Moedig hem aan om zich aan te sluiten bij een kleine kring of celgroep, en om zijn talenten in te zetten om zijn broeders en zusters in Christus te dienen.

- **Een nieuwe houding tegenover onszelf.** Een volgeling van Jezus verlangt ernaar om Hem te behagen door zijn zonden af te werpen, en in plaats daarvan voor Jezus te leven.

Er zijn gebieden in ons leven waarvan we weten – of komen te weten – dat ze Jezus niet behagen. Bekering en geloof houdt in dat we ons vrijwillig afkeren van deze levensstijl, en proberen te leven zoals God het bedoeld heeft. Dat is het leven dat Jezus beschrijft als 'het leven in al zijn volheid' (Johannes 10:10 NBV).

- **Een nieuwe houding tegenover anderen.** Een volgeling van Jezus streeft ernaar om anderen lief te hebben.

We zijn geroepen om Christus te weerspiegelen door in liefde met anderen om te gaan, om te zoeken naar een manier om hen te behandelen zoals we zelf behandeld willen worden: 'Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo' (Mattheüs 7:12). En één van de aspecten van die liefde voor anderen, is ons verlangen om hun het goede nieuws te vertellen over wat Jezus heeft gedaan.