



31. Samuël luistert naar God

Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van 1 Samuël 3:10b.

- Hoe herken je je vriend aan de telefoon als je hem niet ziet?
- Heb je wel eens gedacht dat God hardop tegen je sprak?
- Hoe kan bijbellezen ons helpen om God te verstaan? En hoe kan naar de kerk gaan of christelijke vrienden hebben ons daarbij helpen? Hoe helpt gebed God om tot ons te spreken? Kun je andere manieren bedenken hoe God tot ons spreekt?

Lees verder...

Wat er aan vooraf ging...

In de tijd van de Bijbel werd er van alle getrouwde vrouwen verwacht dat ze kinderen zouden krijgen. Als je geen kinderen kreeg, voelde je je beschaamd. Hanna was een vrouw zonder kinderen. Ze bad tot God en beloofde dat, als ze een zoon zou krijgen, zij hem als dienaar van God zou grootbrengen. Ze kreeg een zoon: Samuël. Hij ging God dienen in het huis dat wij kennen als tabernakel of tempel. Daar werkte hij voor de oude priester Eli. Samuël leerde veel van Eli en luisterde altijd naar wat Eli te zeggen had.

Lees nu samen 1 Samuël 3:1-10.

Wat er daarna gebeurde...

Samuël had geen goed nieuws voor Eli! Omdat Eli zijn eigen zonen niet goed leerde luisteren naar God, zou hij de laatste priester van zijn familie zijn. Samuël vertelde Eli alles wat God had gezegd. Hij bleef trouw aan God, ook toen de berichten die hij anderen moest geven niet leuk waren. Door zijn trouw werd Samuël een belangrijke leider van Gods volk.

Maar God wist dat zijn volk om een sterke leider zou gaan vragen, om een koning, net als in andere landen om hen heen.

Ontdek de Bijbel!

Beantwoord samen de vragen op pagina 48 van het boek 'Ontdekkingsreis door de Bijbel'.

Bijbelse woorden toegelicht...

Samuël betekent 'naam van God' of 'goddelijke naam'.



Silo Toen de Israëlieten het beloofde land binnen gingen, namen ze de tabernakel met zich mee. Hij werd bij de plaats Silo neergezet. Na verloop van tijd werd de tent vervangen door een gebouw, de plek waar Samuël woonde en sliep.

Rechter Samuël werd de laatste rechter of leider van Gods volk. Tot dan toe waren de Israëlieten anders dan andere volken, omdat ze geen koning hadden. God was hun koning, maar dat ging veranderen.

Probeer het uit

Hoe spreekt God vandaag tegen mensen?

Neem een groot vel papier en schrijf samen met een vriend(in) of een volwassene alle manieren op die jullie bedenken.

Hier zijn wat ideetjes voor je poster – God spreekt door...

...de Bijbel – je leest de woorden van God;

...door de heilige Geest – Hij brengt woorden van God in je gedachten of geeft je een zuiver gevoel voor wat goed en wat kwaad is;

...onze vrienden – zij troosten en bemoedigen ons, of zegen ons de waarheid;

...onze leiders – zij leren ons dingen;

...visioenen en dromen – misschien krijg je een waarschuwing of wordt iets opeens duidelijk door wat je droomt.

Denk aan de keren dat God tegen jou sprak. Omcirkel die manieren op je poster. Praat er met je vriend(in) of een volwassene over.

God spreekt op verschillende manieren, maar soms begrijpen we niet alles. We kunnen altijd opzoeken wat erover in de Bijbel staat. Of je vraagt de Heilige Geest om je te helpen, of aan andere christenen. Het belangrijkste dat je bereid bent naar God te luisteren wanneer Hij tot je spreekt.

Praten met God

Denk goed na: zou je willen dat God jou gebruikt? Als je dat zo is, bid dan Samuëls gebed en zeg: 'Hier ben ik, Heer.'