



47. Jeremia

Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Jeremia 1:8.

Hoe oud moet je zijn om

- te leren autorijden?
- een volwassen treinkaartje te kopen?
- naar school te gaan?
- anderen te vertellen over God?

Heeft iemand je wel eens gevraagd om iets heel moeilijks te doen? Is het je gelukt?

Vind je het moeilijk of makkelijk om op God te vertrouwen? Wat helpt je om op Hem te vertrouwen?

Praat er met een volwassene over.

Lees verder...

Wat er aan vooraf gíng...

Jeremia werd profeet toen hij nog een jonge man was. Hij vertelde de woorden van God toen de laatste koningen van Juda regeerden, net voordat Gods volk in ballingschap weggevoerd werd.

Lees nu samen Jeremia 1:4-10.

Wat er daarna gebeurde...

Het volk vond het niet zo leuk wat Jeremia allemaal zei. Hij bleef hun vertellen dat God rampzalige dingen zou laten gebeuren, omdat ze zonden bleven doen. Maar Jeremia sprak ook woorden van hoop voor de toekomst. Zijn boek gaat over hoe de mensen uit Juda meegenomen werden door de Babyloniërs, precies waar ze voor gewaarschuwd waren. Maar God beloofde dat Hij op een dag zijn volk weer naar hun eigen land zou brengen en dat hun vijand zou worden vernietigd.

Ontdek de Bijbel!

Beantwoord samen de vragen op pagina 66 van het boek 'Ontdekkingsreis door de Bijbel'.



Bijbelse woorden toegelicht...

Jeremia Nog voordat hij geboren was, koos God Jeremia om zijn profeet te zijn. Jarenlang gaf Hij Gods woorden door aan het volk. Die woorden waren vaak triest en het was moeilijk voor Jeremia om ze te vertellen. God had hem verteld dat het volk niet zou veranderen.

Babylon Het Babylonische leger viel Jeruzalem aan en won! Het volk werd meegenomen naar Babylon en was niet langer de baas over hun eigen leven.

Wat gebeurde er met Jeremia? Jeremia werd niet goed behandeld door zijn eigen volk. Ze vonden het niet bepaald leuk wat hij zei. Ze stopten hem in de gevangenis en gooiden hem zelfs in een lege put! Jeremia werd ook in ballingschap weggevoerd, maar waarschijnlijk naar Egypte.

Probeer het uit

Jeremia was waarschijnlijk nog een tiener toen God voor het eerst tot hem sprak over zijn taak als profeet. Jeremia twijfelde maar God zei dat zijn leeftijd niet uitmaakte: hij was niet te jong. Jij bent misschien een kind of tiener – denk jij ook dat je te jong bent om iets voor God te betekenen of om zijn vriend te zijn? Vul de tabel verder in. Er zijn geen goede en geen foute antwoorden, maar je kunt er met een volwassene over doorpraten.

	ja	nee	weet ik niet
Geloof jij dat God bestaat?			
Aanbid jij God?			
Lees jij de Bijbel?			
Bid jij tot God?			
Ben je een christen?			
Denk je dat God tegen je praat?			
Probeer je op Gods manier te leven?			



Houd jij van andere mensen zoals Jezus deed?			
Weet jij wat God wil dat jij voor Hem doet?			

Vul deze tabel nog eens in wanneer je klaar bent met het boek 'Ontdekkingsreis door de Bijbel'.

Praten met God

Wat zou je tegen God zeggen als Hij jou zou vragen voor een speciale taak? Vertel het Hem in je gebed.