



92. Een nieuw persoon

In gesprek met...

Nadine en haar vriend Andreas lezen samen dit bijbelverhaal.

Nadine is 9 jaar en woont in Duitsland.

Nadine begreep het niet en vroeg: 'Waarom moeten al deze mensen sterven?'

Wat zou jij tegen Nadine zeggen?

Andreas zegt: 'Toen God de mensen gemaakt had, wilde Hij dat ze voor altijd en eeuwig met Hem zouden leven in het paradijs. Maar Adam en Eva werden ongehoorzaam aan God – ze zondigden door niet te doen wat God gezegd had. Die 'zonde' of 'schuld' hebben ze doorgegeven aan hun kinderen en daarna hebben zij het weer doorgegeven aan hun kinderen. Geen enkel mens is zonder zonde of schuld. God vindt onze zonde verschrikkelijk. Hij moet wel straf geven omdat de mensen niet meer naar Hem willen luisteren. En die straf is dat de mensen niet meer eeuwig kunnen leven, maar dood zullen gaan. Maar Jezus zei: 'Geef Mij die straf maar. De mensen moeten weer vrienden kunnen worden met God.' En toen is één mens - Jezus – voor de zonde en schuld van alle mensen gestorven aan het kruis. Daar liet Jezus zien dat Hij sterker is dan de zonde en de dood. Alle mensen die geloven dat Jezus de straf voor hun zonde heeft gekregen, mogen weten dat God hun zonde heeft vergeven. Ook al gaat hun lichaam nog dood, ze mogen altijd en eeuwig verder leven bij God.'