



99. Hoera en Halleluja!

Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Openbaring 19:6b.

Heb je wel eens gehoord van een 'flash mob'? Een grote groep mensen komt dan onverwacht samen om iets gekks te doen, zoals opeens gaan zingen of op de grond gaan liggen op een drukke plek.

Misschien heb je wel eens zo'n filmpje gezien.

- Lijkt dat je leuk?
- Wat is de grootste groep mensen waar je zelf deel van uitmaakte? Wat is de grootste groep waar je wel eens over hebt gehoord of die je wel eens hebt gezien?
- Hoe zou het zijn als al die mensen zouden zingen en mooie dingen zouden zeggen over God? Lijkt dát je wat?

Lees verder...

Wat er aan vooraf ging...

De christenen in de eerste eeuw leden zwaar omdat ze geloofden in Jezus. Johannes' visioenen vertellen hoe Jezus al het kwaad overwon. Grote groepen mensen in de hemel zullen roepen: 'Prijs de Heer!'. Dan zal het zijn als een grote bruiloft. De opgestane Jezus – die zijn leven gaf als een lam, geslacht voor zijn volk - is de bruidegom. De prachtige gemeente, teruggebracht bij God door Jezus, is de bruid. Iedereen die bij Jezus hoort, is uitgenodigd voor het feest.

Lees nu samen Openbaring 19:5-10.

Wat er daarna gebeurde...

Dan worden satan (de duivel) en al zijn krachten vernietigd. Aan het einde van de tijd zal er een oordeel zijn over alle mensen. God zal kijken naar wat zij allemaal hebben gedaan. Maar van de mensen die op Jezus vertrouwen, staat de naam in het boek van het leven geschreven. Zij zullen leven met God, voor eeuwig.

Ontdek de Bijbel

Beantwoord samen de vragen op pagina 126 van de 'Ontdekkingsreis door de Bijbel'.

Bijbelse woorden toegelicht

Aanbidding Als mensen het Lam zien, zullen ze Hem gaan prijzen en aanbidden. (Weet je nog dat Johannes de Doper al naar Jezus verwees als het Lam van God?) In de nieuwe



hemel en op de nieuwe aarde zal het geen saaie kerkdienst zijn! Daar zal de Koning op een geweldige manier regeren met vrede en goedheid – en we zullen er allemaal aan meedoen.

Apocalyptisch De woorden in het boek Openbaring zijn een beetje als een voorzegging (Apocalyps) van de toekomst. De schrijver heeft vreemde visioenen over de toekomst. Hij heeft een beetje in geheimschrift geschreven over de dingen die gebeurden in zijn eigen tijd en die gaan gebeuren in de toekomst.

Probeer het uit

Over heel de wereld aanbidden mensen iets of iemand. Soms aanbidden ze afgoden. Soms buigen ze neer met hun gezicht op de grond. Anderen dansen of zingen of offeren. Sommige mensen zeggen dat ze niets aanbidden, maar ze besteden hun tijd aan het verdienen van veel geld of denken alleen aan winnen of succes. Misschien aanbidden ze juist die dingen.

Christenen aanbidden de enige ware God die alles maakte. Het is goed om te aanbidden in de kerk, maar je kunt op andere plekken ook aanbidden. En er zijn ontzettend veel manieren om God te aanbidden en eer te geven. Wat zorgt ervoor dat je je dicht bij God voelt? Hoe laat jij zien aan God dat je van Hem houdt? Dat is aanbidding!

Heb jij mensen om samen mee God te aanbidden? Praat erover met een volwassene.

Praten met God

Aanbid God door het zingen van je favoriete aanbiddingsliederen – of maak je eigen lied.