



## 67. Jezus voor het gerecht

Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Johannes 18:37.

- Als je iets verkeerd doet, krijg je dan straf? Misschien mag je niet meer buitenspelen of mag je niet meer bij vrienden langs, of moet je op de gang?
- Zeg je wel eens: 'Dat is niet eerlijk'? Wat is het oneerlijkste dat jou ooit is overkomen?
- Stel je voor dat een vriend je laat zitten of dat iemand leugens over je vertelt. Of je wordt benadeeld en het lijkt alsof heel de wereld tegen je is. Welke woorden kun je dan gebruiken om te zeggen hoe je je voelt? Wat zou je dan willen doen of zeggen?

Lees verder...

Wat er aan vooraf ging...

Jezus was gevangengenomen door de Joodse godsdienstleiders, die Hem ondervroegen en Hem lieten martelen. Toen namen ze Hem mee naar de Romeinse gouverneur, Pilatus.

Lees nu samen Johannes 18:28-40.

Wat er daarna gebeurde...

Pilatus sloeg Jezus. De soldaten deden Hem een mantel om en maakten een kroon van gevlochten doornentakken en zetten die op zijn hoofd. Ze spotten en deden alsof Hij een koning was. Pilatus kon echter nog steeds geen verkeerde dingen bij Jezus ontdekken.

Ontdek de Bijbel!

Beantwoord samen de vragen op pagina 90 van het boek 'Ontdekkingsreis door de Bijbel'.

Bijbelse woorden toegelicht

**Hogepriester** Jezus was dan wel gearresteerd door de godsdienstleiders, maar ze mochten Hem niet straffen zoals ze zelf wilden. Ze moesten Hem bij de Romeinse gouverneur brengen. Hij moest ermee instemmen dat Jezus ter dood veroordeeld zou worden. Want de godsdienstleiders vonden dat Jezus onwaarheid sprak over God.

**Pilatus** Deze man was de Romeinse gouverneur. Hij had de macht om Jezus te redden, maar hij wist dat de Joodse leiders en de rumoerige mensenmassa zijn dood wilden.



**Barabbas** Deze man zat al in de gevangenis. Hij was een misdadiger en moordenaar. Hij was de leider geweest in een opstand tegen de Romeinen. Pilatus liet de mensen beslissen wie er vrijgelaten zou worden: Barabbas of Jezus. Ze kozen Barabbas.

## Probeer het uit

Als je verder leest in het Johannesevangelie, zal je zien dat de mensen in de menigte riepen dat Jezus aan het kruis genageld moest worden. Dit heet 'kruisigen'.

Pak een rechthoekig papier (bijvoorbeeld een A4'tje) en vouw en knip het op deze manier:



- Vouw de linkerbovenhoek naar de rechterzijkant.
- Vouw vervolgens de rechterbovenhoek terug.
- Vouw het geheel in de lengte twee keer dubbel.
- Scheur dan het papier van de rechte kant in de lengte door de helft.
- Vouw het papier open en kijk wat je hebt gemaakt!

## Praten met God

Vraag God om je kracht te geven om te staan voor wat goed is. Ook als het heel moeilijk is om te doen en als anderen denken dat je het bij het verkeerde eind hebt.