

IBB



Vernieuwen

40 dagen in de lijdenstijd van 17 februari tot 5 april 2021

en veranderen



IBB

internationale
bijbelbond



Postbus 2554
3800 GC Amersfoort
T (085) 489 63 70
W www.ibb.nu
E info@ibb.nu

Phil Green



Inleiding

In de traditie van de Veertigdagentijd staan christenen stil bij het lijden en sterven van Jezus Christus. Met dit leesrooster sta je stil bij wat het offer van Jezus en zijn overwinning met Pasen betekent voor ons leven als volgelingen van Hem.

Hoe kunnen we als volgelingen onze geest vernieuwen en daardoor ons leven veranderen? Vaak gebeurt dat door een stukje lijden heen en door te sterven aan onszelf, waardoor we overwinning en bevrijding kunnen ervaren.

De komende weken kun je aan de hand van het boekje **'Vernieuwen en veranderen'** invulling geven aan de Veertigdagentijd die start op Aswoensdag, een dag in de katholieke traditie waarop gelovigen een zegenteken ontvangen, een kruisje op het voorhoofd, getekend met de as van de verbrande Palmpasentakjes van het voorgaande jaar. Steeds vaker zien we dat ook protestanten een askruisje halen. In de traditie gaat vanaf die dag een periode van zesenzeventig dagen in waarin gevast wordt – de zondagen, waarop ons gezamenlijk geloof gevierd wordt, uitgezonderd.



Leef toe naar Pasen met dit leesrooster.

Meer lezen?

Bestel dan het boek 'Vernieuwen en veranderen' voor slechts **€5,00**, zie www.ibb.nu!

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen...

(Romeinen 12:2a - NBV)



Dag 1 Ochtend

In het begin

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. *Johannes 1:1-5*

Iemand zei eens dat als je 'Christ' uit het Engelse woord 'Christian' (christen) haalt, je achterblijft met 'lan'. Nu ben ik er zeker van dat Ian een knappe man is, maar ik betwijfel of jij je vertrouwen zou stellen op hem als je redder, en je leven aan hem zou onderwerpen als jouw heer. We moeten nooit de persoon van Christus uit ons christendom verwijderen of zelfs er ook maar iets aan af doen. Als je belijdt dat je christen bent moet je Christus niets minder maken dan het centrum van je leven. Jezus Christus (het Woord) is niet zomaar een wijze, wonderdoende onderwijzer die de menigtes verbaasde, voor de armen zorgde en een hele groep van gezagsdragers irriteerde. Johannes begint zijn Evangelie met informatie die, als het waar is, je kennis van het universum zou moeten veranderen, net als de richting van je leven. Hij is eeuwig. Hij is onze Schepper, Hij is God. Hij is het licht. En Hij wil het licht zijn van jouw leven.

Veel te veel mensen verwerpen Jezus, eenvoudig omdat zij Hem niet goed begrijpen. Er zijn zelfs mensen die zeggen dat zij christen zijn, maar toch het licht van Jezus missen omdat ook zij Hem niet goed begrijpen en Hem niet daadwerkelijk volgen.

Bid

Jezus... openbaar aan mij vandaag wie U echt bent, help mij om een beetje méér te begrijpen van uw karakter, uw plannen voor de wereld en uw plannen voor mijn leven. Ik vraag U om me steeds van de duisternis en in uw licht te brengen. Amen.

Overdenk

Wat zou anders zijn als het licht van Jezus in de donkere gebieden van jouw leven, jouw familie, jouw kerk/gemeente, jouw gemeenschap, ons land of onze wereld zou schijnen?

Praat

Vraag aan mensen wat zij over Jezus geloven. Als hierdoor een gesprek ontstaat, ga dan onderzoeken of zij denken dat zijn leven enige betekenis voor ons heeft aan het begin van de eenentwintigste eeuw.

Onthoud

Schrijf op een etiket, of op een stukje plakband: 'Jezus' of 'Jezus: het licht van de wereld'. Plak dit op een lichtknop die je vaak gebruikt.

Actie

Denk aan iemand van wie jij weet dat hij (of zij) het op dit moment erg moeilijk heeft. Doe vandaag iets dat een beetje licht in zijn of haar leven brengt. Bijvoorbeeld, stuur een bemoedigende tekst, nodig hem of haar uit voor een drankje, verras met een reep chocola, of sla een arm om hem of haar heen.



Dag 2 Ochtend

Het evenbeeld van God

God zei: 'Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.' *Genesis 1:26,27*

De Babyloniërs omschreven hun koningen als 'evenbeeld van de goden'. In die hoedanigheid werden zij beschouwd als vertegenwoordigers van de goden hier op aarde. Als we deze logica zouden volgen, zou de schrijver van Genesis het volgende zeggen: 'De Babyloniërs denken dat hun koningen naar het evenbeeld van de goden zijn gemaakt en daarom de goden hier op aarde vertegenwoordigen. Maar ik vertel je de waarheid; jij bent naar het evenbeeld van de enige ware God gemaakt. Je bent een vertegenwoordiger van de Schepper en Heerser van het heelal.'

Je kunt je zomaar heel nietig voelen. De wetenschap heeft geopenbaard dat het heelal 'eindeloos' is en dat deze kleine planeet, die we ons thuis noemen, in werkelijkheid maar heel klein is. Uit bevolkingscijfers blijkt dat jij er maar één bent van de ruim zeven miljard mensen hier op aarde. Bovendien kunnen er nog veel 'stemmen' zijn die je vertellen dat je niet veel voorstelt, tenzij je de juiste kleren draagt, de laatste gadgets hebt en een goede baan. Het gevoel van 'niet goed genoeg zijn' waart als een vervelende ziekte over de hele wereld.

Het scheppingsverhaal zou moeten helpen om dat gevoel van niet goed genoeg zijn teniet te doen. God heeft jou gemaakt, naar zijn beeld; zijn plan voor jou is om Hem hier op aarde te vertegenwoordigen.

Bid

Schepper God... neem gevoelens van tekortschieten die ik zo vaak heb weg en laat me beseffen hoe waardevol U mij vindt. Help me om te bevatten wat het betekent om naar uw beeld gemaakt te zijn, en geef me de geestelijke uitrusting om U vandaag goed te vertegenwoordigen. Amen.

Overdenk

De rol van een ambassadeur is om de belangen van Nederland in een ander land te vertegenwoordigen. Hoe kun jij het beste de belangen van God vandaag vertegenwoordigen?

Praat

Ga vandaag met iemand een gesprekje aan over waarom tegenwoordig zo veel mensen zo'n laag zelfbeeld hebben. Waarom denkt hij of zij dat dit het geval is? Als het kan, vertel hem of haar dan over hoe jouw geloof in God de Schepper jouw zicht op je identiteit veranderd heeft.

Onthoud

Schrijf de bijbeltekst van vandaag op een memoblaadje en plak dat op een spiegel.

Actie

God heeft ons verantwoordelijk gesteld voor het leven op aarde; we zijn bestemd om er voor te zorgen. Maar, we worden er vaak aan herinnerd dat we dat niet echt geweldig doen; onze planeet lijdt als een gevolg van menselijk handelen. Hoe kun jij door een kleine verandering in je manier van leven meehelpen om beter voor onze aarde te zorgen? Als je niets kunt bedenken, zou je misschien eens op internet kunnen kijken om wat ideeën op te doen die je in de juiste richting helpen.



Dag 3 Ochtend

In de greep van...

Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar greep te krijgen; maar jij moet sterker zijn dan zij.' *Genesis 4:7*

De wereld die God geschapen had, was perfect, maar hij bleef niet lang perfect. Zonde vernietigde dat. Adam en Eva, gevolgd door ieder mens (behalve Jezus) die sinds die tijd op de aarde geleefd heeft, waren ongehoorzaam aan God. Genesis 3 vertelt ons het verhaal over wat er verkeerd ging: de ongehoorzaamheid van Adam en Eva, hun motivatie, de gevolgen en Gods reactie.

Echter, in het bijbelgedeelte van deze morgen, kom je voor de eerste keer echt het woord 'zonde' in de Bijbel tegen. Het biedt een aangrijpend en ontvullend beeld van wat zonde is.

Vaak lijkt zonde je te overvallen, het overkomt je onverwachts. Jammer genoeg zijn het vaak dingen die zo voor de hand liggen en bekend zijn, dat je het bijna niet merkt. Zonde is net als een slang: gemakkelijk op te pakken, moeilijk om weer terug te leggen. Zolang jij voorzichtig bent lijkt het gemakkelijk om een slang op te pakken. Maar, zoals we weten, houden slangen er beslist niet van om vastgehouden te worden en ze terugleggen kan heel tricky zijn, want ze 'staan op scherp' om aan te vallen. Als je begint met te zondigen, is het moeilijk om te stoppen. De ene leugen leidt tot de andere. Eén gedachte van begeerte leidt tot de volgende. Als je lang boos blijft, gaat het 'koken' totdat het niet meer onder controle gehouden kan worden.

Als je niet leert om zonde onder controle te houden, houdt zij jou in haar greep.

Bid

Here God... ik heb uw hulp nodig. Ik heb gezondigd. Ik blijf proberen om ermee te stoppen, maar wat ik ook doe, de zonde blijft terugkomen. Help me om me er van af te keren en geef me de kracht om de zonde na te laten. Amen.

Overdenk

Welke zonde heeft zich - figuurlijk gesproken - verstopt achter de deuren van je leven? (Kijk niet alleen naar wat voor de hand ligt; ga ook de verborgen deurtjes na.)

Praat

Bespreek met een vriend(in) die je vertrouwt de zwakke momenten in jouw leven. Vraag hem of haar jou te steunen wanneer jij probeert om deze zonde te overwinnen. Vraag om voor jou te bidden en jou op je verantwoordelijkheid te blijven wijzen.

Onthoud

Plak een plaatje van een roofdier (slang, leeuw of tijger) op een deur in je huis. Dit als een zichtbare herinnering dat zonde klaar staat om je aan te vallen.

Actie

Je weet eigenlijk al van tevoren dat er een grote kans is dat je wel één of twee keer in verleiding komt vandaag. Wees erop voorbereid! Bedenk van tevoren wat je vandaag anders gaat doen als het op je afkomt. Je hebt een keuze of je voor het goede of voor de zonde kiest. Houd de zonde onder controle, laat haar niet jou in haar greep krijgen!



Dag 4 Ochtend

Wees een zegen

Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn.

Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken.

Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.' Genesis 12:2,3

Na de prachtige openingsscène van de Bijbel (de schepping), zullen de volgende hoofdstukken eruitzien als een rampenfilm. Zonde gaat rond als een vuur dat niet onder controle te krijgen is. Dan, in hoofdstuk 12, is er een nieuw begin. God benadert een man die Abram genoemd wordt, (later wordt zijn naam veranderd in Abraham) en het verhaal van Gods volk, Israël, begint.

Gods volk zou een grote natie worden. God zou zichzelf aan hen openbaren en zij zouden gezegend worden. Maar, en dit is echt de sleutel tot alles, vaker niet dan wel missen de Israëlieten deze opvallende, belangrijke belofte van God! God zegende hen niet zodat ze zijn lievelingetjes zouden zijn of omdat ze een belangrijkere, machtigere groep zouden zijn.

Nee. Nee. Hij openbaarde zich aan hen, zodat zij Hem aan de hele wereld konden laten zien.

Hij zegende hen, zodat zij anderen konden zegenen. Het hoogtepunt van de belofte die God aan Abram gaf was Jezus ('... alle mensen op aarde zullen via jou gezegend worden').

Het is gemakkelijk om kritiek te hebben op de Israëlieten, maar we zouden eerst naar onszelf moeten kijken. God heeft zich niet alleen aan jou geopenbaard voor jóúw geluk, maar ook voor dat van de mensen om je heen. Als God je op één of andere manier gezegend heeft, houd dat dan niet alleen voor jezelf, maar deel deze liefde met de anderen.

Bid

Almachtige God... dank U dat U niet de moed hebt opgegeven met de mensen, ondanks hun ongehoorzaamheid. Dank U dat U Uzelf aan ons geopenbaard hebt en ons hebt uitgekozen om met U een relatie te hebben. U hebt mij zoveel gegeven; zowel geestelijk als materieel. Help me om daar niet egoïstisch mee om te gaan, maar laat het een zegen zijn voor anderen. Amen.

Overdenk

Waarmee heeft God jou gezegend en hoe kun je er zeker van zijn dat je dit met anderen deelt, in plaats het voor jezelf te houden?

Gesprek

Probeer eens met een vriend over de volgende punten te praten. Zijn we echt blij en dankbaar met wat we hebben? Nemen we het allemaal maar voor lief? Vinden we dat het een recht is? Hoe kunnen we het meer op prijs stellen en dankbaarder zijn voor wat we hebben? En hoe kunnen we wat we hebben wijzer gebruiken? (Probeer in het gesprek niet alleen over materiële bezittingen te praten.)

Opdracht

Schrijf de woorden: 'gezegend om tot een zegen te zijn' en hang ze op een plek die je vaak ziet. Je kunt het bijvoorbeeld op het scherm van je gsm zetten of op de screensaver van je computer.

Actie

Zegen vandaag iemand met iets waar jij mee gezegend bent. Bijvoorbeeld: als jij een gezellig thuis hebt, nodig iemand uit voor een maaltijd. Als jij iedere dag een kop koffie bij Starbucks kunt kopen, koop voor een dakloze een kop koffie. Als je goed bent in het schrijven van gedichten, maak voor iemand een persoonlijk gedicht.



Dag 5 Ochtend

Grote plannen, ongebruikelijke methodes

Maar Jozef zei: 'Wees maar niet bang. Ik kan toch Gods plaats niet innemen? Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd, om te bewerken wat er nu gebeurt: dat een groot volk in leven blijft. Wees dus niet bang. Ik zal zelf voor jullie en jullie kinderen zorgen.' Zo troostte hij hen en stelde hij hen gerust. *Genesis 50:19-21*

Het verhaal van Jozef (Abrahams achterkleinkind) is één van de bekendste verhalen uit de Bijbel (Genesis 37-50). Dat is eigenlijk ook geen verrassing; het is een verhaal dat je waarschijnlijk van jongs af aan verteld is.

Jozef dacht een groot man te worden, maar zijn weg naar grote dingen ging niet in één keer. Zijn broers wilden hem doden, maar namen er genoeg mee om hem als slaaf te verkopen. Hij werd een gewaardeerde slaaf in Egypte, maar werd toen vals beschuldigd van aanranding en belandde in de gevangenis. Uiteindelijk werd hij aangesteld als farao's rechterhand en door zijn succesvolle management kon hij voorkomen dat er in Egypte een hongersnood uitbrak. Toen de nakomelingen van Abraham (de broers van Jozef) beseften dat er in Egypte genoeg voedsel was, maakten zij de reis daar naartoe en stonden ze uiteindelijk bedelend om eten bij hun lang verloren broer. Het is een verhaal vol 'mitsen en maren...'

God had een groot plan voor het leven van Jozef: een plan dat als resultaat had dat veel mensen, inclusief Gods volk Israël, niet van de honger zouden sterven.

Maar de manier waarop God zijn plan ten uitvoer bracht ging het niet eenvoudig en rechtstreeks. Door de ervaringen van Jozef kun je belangrijke lessen voor je leven leren:

- het maakt niet uit wat er gebeurt, God is met je;
- God gebruikt je ervaringen om je te vormen;
- God is er een Meester in van iets negatiefs iets positiefs te maken;
- Gods plan zal zegevieren.

Bid

Heerser van het heelal... help me om vast te houden aan de kennis van uw grote plan. Help me om te accepteren dat uw plannen beter zijn dan die van mijzelf. Help me om U te vertrouwen wanneer alles om me heen fout gaat. Help me om te weten en te herkennen dat U er altijd bent, zowel op de goede als op de slechte momenten. Amen.

Overdenk

Welke goede situaties en/of schijnbaar doodlopende wegen heeft God in jouw leven gebruikt om je daar te krijgen waar Hij jou wilde hebben?

Praat

Praat met vrienden of familieleden over de ups en downs in het leven en of er ook iets goeds uit is voortgekomen. Als het zo uitkomt, deel wat van jouw eigen ervaringen en vertel hoe jouw vertrouwen in God je helpt om tegen bepaalde dingen aan te kijken of iets te verwachten.

Onthoud

Als je ervan houdt, probeer dan een tekening te maken of beschrijf in een paar woorden een onplezierige situatie waarin jij je op dit moment bevindt. Schrijf ernaast of erboven de volgende woorden: 'God is een Meester in het veranderen van iets negatiefs naar iets positiefs.'

Actie

Beschrijf een aantal hoogtepunten en een aantal dieptepunten uit je leven. Denk na over wat God deed in deze situaties. Denk ook eens aan de toekomst en maak een lijstje van de plannen die je hebt. Leg ze in Gods handen; houd er rekening mee dat dit niet de plannen hoeven te zijn die God voor jou heeft.



Dag 6 Ochtend

Door de woestijn

Zorg ervoor dat u de Here uw God niet vergeet... Was hij het niet die u uit de slavernij in Egypte bevrijdde; die u veilig door die grote, verschrikkelijke woestijn leidde, die u in de woestijn manna te eten gaf, voedsel dat uw voorouders nog nooit hadden gezien – en dat alles om u zijn macht te laten voelen en u op de proef te stellen, zodat hij u later zou kunnen zegenen?

Deuteronomium 8:11a, 14b-16

De familie van Jozef had zich in Egypte gevestigd en na daar 400 jaar gewoond te hebben had zij zich met een groot aantal vermenigvuldigd. Het plan van God om de nakomelingen van Abraham tot een grote natie te maken begon vorm aan te nemen. Naarmate de tijd verstreek vergaten de farao's waarom de Israëlieten daar waren en werden zij bezorgd. Hun aantal werd zo groot dat ze de macht over zouden kunnen nemen. Om hen onder controle te houden dwong de farao hen tot slavernij.

God hoorde de schreeuw van zijn volk en zond Mozes om hen uit Egypte te leiden, hen tot een volk te maken en naar het Beloofde Land te brengen.

In de jaren dat het volk Israël door de woestijn trok, moesten de mensen veel ontberingen lijden, maar ze zagen ook dat God op veel geweldige manieren in hun nood voorzag. Als je in moeilijke tijden verkeert of midden in veranderingen, kunnen deze vol uitdagingen en moeilijkheden zitten. Maar het kan ook een leerzame tijd zijn en een mogelijkheid om God te ervaren en zijn voorzienigheid op een heel nieuwe manier mee te maken. Wanneer je jezelf in een 'woestijn' bevindt is misschien wel het belangrijkste dat je je hoofd omhoog gericht houdt en je blik vooruit.

Bid

Trouwe God... dank U voor de reis waarop U mij meeneemt. Wanneer ik denk dat U de route kwijt bent, herinner me dan aan de reis die U met de Israëlieten maakte en hoe U de hele weg voor hen zorgde en hen vormde. Help me om samen met U vooruit te blijven lopen en niet terug te gaan of ergens te stranden. Amen.

Overdenk

Zit je zelf op het moment in een 'woestijn' of in een periode van verandering? Wat denk je dat God in jou, met jou en door jou heen in deze situatie zou kunnen doen?

Praat

Als je op dit moment door een periode van veranderingen gaat, praat er dan eens met iemand over. Wees eerlijk over hoe je je voelt en vraag om advies. Als je op het moment niet door zo'n periode gaat, maar je weet dat van iemand anders wel, vraag om zijn of haar ervaringen met jou te delen.

Onthoud

Maak een kaartje dat je aan je tas vast kunt maken of er in kunt doen en schrijf daar een zin op uit de tekst die jou het meest aansprak en waar je wat aan hebt. Doe hem vast aan of in een tas die je vaak gebruikt, zodat je er regelmatig aan herinnerd en daardoor bemoedigd wordt.

Actie

Als je vandaag een 'reis' gaat maken, neem dan een andere route dan je normaal doet, misschien kies je zelfs voor een uitgebreide rondreis. Bijvoorbeeld: neem een toeristische route naar de supermarkt, wandel door het park op weg naar school of ga met een ander vervoersmiddel dan normaal naar je werk. Let op andere omgevingen en laat je als het ware wakker schudden uit waar je mee bezig bent.



Dag 7 Ochtend

Een land en zijn wetten

Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de HEER, uw God, moet leren en die u moet naleven in het land aan de overkant, dat u in bezit zult nemen.

U moet voor de HEER, uw God, ontzag tonen door u te houden aan zijn wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef; dat geldt voor u, zolang u leeft, en voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u met een lang leven gezegend worden. *Deuteronomium 6:1,2*

Toen God zijn volk uit de slavernij in Egypte voerde en door de woestijn in het Beloofde Land bracht, vormde Hij hen tot een natie. Ze hadden alleen slavernij gekend, nu zouden ze vrij zijn. Ze konden doen wat ze wilden. Maar wat denk je: is totale vrijheid wel een goede zaak? Ik denk van niet. Is een voetbalwedstrijd leuker met regels en een scheidsrechter of juist zonder? Wat is voor een hond het beste? Dat hij bij het huis moet blijven, in de tuin, of dat hij de mogelijkheid heeft om zo maar weg te lopen, alleen, naar een drukke weg? Het is goed dat er grenzen zijn; de maatschappij zou zonder niet werken.

God gaf de Israëlieten niet een heleboel regels om het genot van hun leven te bederven. Eigenlijk is het tegenovergestelde waar, Hij gaf hun juist veel regels zodat ze een goed leven konden leiden, in relatie met elkaar en met God.

Voor christenen is onze verhouding met de Wet heel anders dan die van de Israëlieten toen zij in het Beloofde Land kwamen. Toch vertelt Jezus ons dat we de Wet serieus moeten nemen (Matteüs 5:17-20). De Bijbel heeft veel voorschriften die we zouden moeten volgen. Onthoud dat ze gegeven zijn voor ons eigen bestwil.

Bid

Schepper God... dank U voor uw regels die U aan ons gegeven hebt, ze zijn er om mijn leven rijker te maken en niet om me in te perken. Maak me nieuwsgierig om meer van uw wegen te leren kennen. Help me om nederig te aanvaarden dat ik niet altijd weet wat het beste is en dat U dat wel weet. Dank U dat U het beste met mij voor ogen hebt. Amen.

Overdenk

Hoe zou je leven eruitzien als er geen regels of aanwijzingen waren, zou het er dan op voor- of op achteruit gaan? Denk hierover na als je achter het stuur zit, op de bank, aan het koken bent of een sport beoefent.

Praat

Praat eens met iemand over de wetten die er in je land zijn. Vraag aan deze persoon welke wet hij of zij uit het wetboek zou verwijderen en welke wet hij of zij er aan toe zou voegen. Als het zo uitkomt vraag dan welke indruk hij of zij heeft van de wetten uit de Bijbel.

Onthoud

Als je de F1-toets van een computer indrukt, kun je in het helpmenu komen: de poort naar de handleiding van je computer. Schrijf: 'F1' op een memoblaadje en plak het voor op je Bijbel, of schrijf: 'Als je hulp nodig hebt in je leven, zoek dit dan in de Bijbel' en plak dit boven de F1-toets van je computer.

Actie

Denk na over één van de Tien Geboden waar je het moeilijk mee hebt om die te gehoorzamen. Bedenk hoe je vandaag zo bewust mogelijk ga proberen om je toch aan dit gebod te houden. Evalueer aan het eind van de dag hoe het gegaan is en hoe het morgen zelfs beter kan.



Dag 8 Ochtend

Verzoening

Moet hij (Aäron) door loting vaststellen welke bok bestemd is voor de HEER en welke voor Azazel. De bok die door het lot voor de HEER bestemd is, moet hij als reinigingsoffer opdragen; de bok die door het lot bestemd is voor Azazel moet levend voor de HEER blijven staan om verzoening mee te bewerken, en daarna de woestijn in worden gestuurd, naar Azazel. *Leviticus 16:8-10*

Als iemand iets van jou beschadigd heeft gaat dat iets kosten. De persoon die het veroorzaakt heeft zal de schade moeten herstellen, of een verzekeringsmaatschappij kan over de brug komen, of als het tegenzit draai je er zelf voor op.

Toen ze in de woestijn waren heeft God verschillende rituelen bij de Israëlieten ingevoerd, zodat zij de ernst van hun zonde zouden herkennen, de heiligheid van God en de noodzaak van verzoening. Het belangrijkste hierin was de Grote Verzoendag, een dag waarop centraal stond dat de prijs betaald moest worden om de schade tussen God en zijn volk te herstellen.

Voor de Israëlieten was er een derde partij (twee geiten) die de prijs betaalde. Eén geit werd geofferd en zijn bloed werd vergoten. Terwijl het bloed van het dier werd vergoten verliet het leven zijn lichaam. Dat is het gevolg van zonde, het vernietigt leven en brengt het doodvonnis met zich mee. Terwijl de mensen hun zonden beleden, legde de priester zijn hand op de andere geit. Daarna werd het vrijgelaten in de woestijn. Hier komt het woord 'zondebok' vandaan. Het symboliseert hoe God de zonde van zijn volk, die het leven vernietigt, verwijderd en die zonde op een Ander legt.

Voor ons is er geen derde partij die de prijs betaalt: het is God zelf. Het 'slachtoffer' betaalt. Wij veroorzaken de schade, maar we hoeven niet de rekening te betalen.

Bid

Heilige God... ik erken de ernst van mijn ongehoorzaamheid, die mijn leven vernietigt. Dank U dat ik niet de onbetaalbare prijs om deze schade te herstellen, hoef te betalen. Zoals de Israëlieten hun zonden op de geit legden, leg ik mijn zonden wanneer ik die belijd op uw Zoon. Dank U dat U Hem gezonden hebt om mijn 'zondebok' te zijn. Amen.

Overdenk

Wat is het oneerlijkst: dat God de zonde straft of dat Hij de zonde op zich nam, zodat wij niet de prijs voor de schade, die we zelf veroorzaakt hebben, hoeven te betalen?

Praat

Je realiseert het je misschien niet, maar je hebt waarschijnlijk meer gesprekken over het betalen van een boete of schadeloosstellen dan je denkt. Kijk eens goed om je heen en beluister of lees het nieuws en probeer een verhaal te vinden waar bijvoorbeeld de vraag inzit: wie moet er betalen om dit probleem op te lossen? Bespreek dit onderwerp eens met iemand.

Onthoud

Als je je bewust bent van bepaalde zonden in je leven schrijf die dan als een belijdenis op een stuk papier, dat je dan symbolisch als 'zondebok' gebruikt. Maak er een prop van en gooi die weg, of verbrand hem bijvoorbeeld, als een zichtbaar feit dat God al jouw zonden wegneemt en er niet meer aan denkt.

Actie

Als iemand kortgeleden iets van jou beschadigd heeft, vergeef het hem of haar. Of heb jij zelf iemand pas geleden verkeerd behandeld, met je woorden of met je daden? Vraag vergeving voor wat je fout hebt gedaan en maak het weer in orde met die persoon.



Dag 9 Ochtend

Vooruit en achteruit

Na de dood van Gideon begonnen de Israëlieten opnieuw achter de Baäls aan te lopen. Ze verhieven Baäl-Berit tot god en vergaten de HEER, hun God, die hen had bevrijd van de hen omringende vijanden. Ook bewezen ze de familie van Jerubbaäl niet de verschuldigde dankbaarheid voor al het goede dat hij, Gideon, voor Israël had gedaan. *Rechters 8:33-35*

In het Oude Testament zit een vast patroon. God doet iets verbazingwekkends en zijn volk aanbidt Hem, gehoorzaamt Hem en alles gaat goed, er is vooruitgang. Maar, als de tijd verder gaat, vergeten zij God weer, ze worden ongehoorzaam en het gaat niet zo goed meer, er is achteruitgang. Als de situatie echt slecht wordt, roepen ze het weer uit tot God en smeken Hem om hen te helpen.

God hoort hun wanhopige kreten en doet weer iets verbazingwekkends. Dus aanbidt zijn volk Hem weer en gehoorzamen zij Hem weer, en alles gaat weer goed; zij gaan vooruit. Maar, als de tijd verder gaat, vergeten zij God opnieuw, ze worden ongehoorzaam en het gaat niet zo goed meer, er is achteruitgang. Als de situatie echt slecht wordt, roepen ze het weer uit tot God en smeken Hem om hen te helpen.

Nergens anders is dit patroon duidelijker dan in het boek Rechters, dat gaat over de periode dat de Israëlieten het Beloofde Land waren ingetrokken, maar vóór dat ze een koning hadden.

Voor je de Israëlieten bekritiseert, moet je eerst eens naar jezelf kijken. Jij bent vaak net zo. Je gaat naar een christelijk festival, leest een goed boek, ervaart een wonder en je gaat vooruit met God. Maar als de tijd verstrijkt, glijd je af en begint terug te vallen, totdat je weer een nieuwe 'oppepper' van God krijgt.

Bid

Trouwe God... ik heb spijt van alle keren dat ik U vergat en van U verwijderd raakte. Dank U dat U mij nooit vergeten bent. Help me om me meer bewust te zijn van de verbazingwekkende dingen die U voortdurend doet. Maak dat ik meer alert ben op uw heilige Geest die mij vooruit wil brengen. Amen.

Overdenk

Welke overeenkomsten bestaan er tussen de keren dat je samen met God vooruit bent gegaan?

Denk ook eens aan de keren dat je achteruit bent gegaan.

Praat

Maak een afspraak met een vriend(in) die je vertrouwt en praat er met elkaar over wat jou motiveert om, in je relatie met God, vooruit te gaan en waardoor je soms weer achteruit gaat. Vraag hem of haar advies wat je het beste kunt doen om meer vooruit te gaan dan achteruit. Vraag ook om voor je te bidden.

Onthoud

Schrijf in grote letters op een stuk papier: 'VERGEET GOD NIET' en hang dit bijvoorbeeld boven je deur, op het plafond boven je bed of naast je bureau.

Actie

Als je naar een lied luistert, stop dan na 30 seconden en begin weer opnieuw. Herhaal dit een paar keer. Doe hetzelfde iedere vijf minuten wanneer je naar een film op een dvd zit te kijken.

Je raakt er gefrustreerd en geïrriteerd van. Denk aan deze gevoelens als je je realiseert wat er gebeurt als je in je leven met God iedere keer weer achteruit gaat in plaats van vooruit.



Dag 10 Ochtend

Geef ons een koning

Het volk trok zich niets van Samuels woorden aan en zei: 'Nee, we willen een koning en anders niet! Dan pas zullen we gelijk zijn aan alle andere volken. We willen dat een koning ons bestuurt en recht over ons spreekt, voor ons uittrekt en ons voorgaat in de strijd.' Samuel hoorde aan wat het volk te zeggen had en bracht het over aan de HEER. Toen zei de HEER tegen Samuel: 'Geef gehoor aan hun verzoek en stel een koning over hen aan.'

1 Samuel 8:19-22a

De Israëlieten waren anders dan de volken rondom hen, zij hadden geen koning, want dat was God zelf. Maar zij wilden ook een koning, net zoals de volken om hen heen. Hun eerste koning was Saul en dat ging niet al te goed, omdat hij God uiteindelijk niet gehoorzaamde.

Een koning is iemand die zijn onderdanen moet leiden en hij eist dat zij zich aan hem onderwerpen. Je moet goed overwegen wie of wat jouw koning is. Wie of wat geeft richting aan jouw leven? Wie heeft de grootste invloed op jouw leven? Wie heeft alles onder controle?

Te vaak zingen we op zondag 'Jezus is Heer' (een andere manier om te zeggen: 'Jezus is Koning'), maar doordeweeks zingen we een ander lied. Sommigen van ons zingen: 'ik ben koning', anderen: 'mijn ambitie is om koning te zijn', 'mijn collega's of vrienden zijn koning', terwijl weer anderen zingen: 'geld is koning' of 'mijn geluk is mijn koning.'

Je kunt het leuk vinden of niet, maar je bent altijd volgeling van iets of iemand; niemand is tegen invloeden van buiten bestand. Daarom moet je, net als de Israëlieten, besluiten of je God als jouw Koning wilt, of dat je net zo'n koning wilt hebben als andere mensen die hebben.

Bid

Koning Jezus... het is eenvoudig om net zo te zijn als ieder ander, maar geef me de kracht om anders te zijn. Het is mijn verlangen om mij aan U te onderwerpen, mijn Koning, maar vaak vind ik het zo moeilijk om dat te doen! Laat aan mij zien waarom U de beste koning bent. U kunt het beste de juiste richting aangeven, U hebt de beste invloed en U bent de Beste om mijn leven aan toe te vertrouwen. Amen.

Overdenk

Wie of wat staat er aan het roer van jouw leven? Hoe anders zou jouw leven zijn als je het 24/7 onder de leiding van Jezus, jouw Koning, zou stellen?

Praat

Praat er vandaag eens met iemand over wie veel invloed hebben en de trendsetters zijn in deze tijd. Waarin is hun invloed positief en waarin is het negatief? Probeer eens te bespreken of de kerk (of Jezus) nog steeds invloed heeft op de tegenwoordige wereld.

Onthoud

Als je autorijdt, schrijf dan de woorden 'Jezus is Koning' of 'Jezus zit achter het stuur' of een ander soort zin met dezelfde betekenis op een strookje papier en plak dat in het midden van je stuur.

Actie

Maak lijstje met namen van mensen van wie jij vindt dat ze te veel (negatieve, maar kan ook positief zijn) invloed hebben op jouw leven. Neem in de loop van de dag iedere keer een paar minuten de tijd en denk aan ieder persoon op jouw lijst. Denk er biddend en nederig over na hoe anders jouw leven zou zijn als de naam van Jezus op die plaats zou staan.



Leesrooster

Datum	Dag	Onderwerp	Bijbelteksten
17 februari	1	In het begin	Johannes 1:1-5
18	2	Het evenbeeld van God	Genesis 1:26,27
19	3	In de greep van...	Genesis 4:7
20	4	Wees een zegen	Genesis 12:2,3
21		De Heer redt wie hem trouw zijn	Psalm 34
22	5	Grote plannen, ongebruikelijke methodes	Genesis 50:19-21
23	6	Door de woestijn	Deuteronomium 8-11, 14-16
24	7	Een land en zijn wetten	Deuteronomium 6:1,2
25	8	Verzoening	Leviticus 16:8-10
26	9	Vooruit en achteruit	Rechters .8:33-35
27	10	Geef ons een koning	1 Samuel 8:19-22
28		De Heer kwam mij te hulp	Psalm 118

Datum	Dag	Onderwerp	Bijbelteksten
1 maart	11	Een man naar Gods hart	1Samuel 16:7,13; 2 Samuel 22:2,3
2	12	Wijsheid van Salomo	Spreuken 1:1-5,7; Spreuken 11:12-14
3	13	Hoe wil je herdacht worden?	2 Koningen 18:5-7; 2 Tessalonicenzen 2:15-17
4	14	Het fluisteren van God	1 Koningen 19:11-13; Psalm 23:1-3
5	15	Trouw	Hosea 1:2,3;1; Klaagliederen 3:22,23
6	16	Geloof in actie	Amos 5:21; Jakobus 2:14-17
7		De lijdende dienaar van de Heer	Jesaja 52:13-53:12
8	17	Een gewaarschuwd mens...	Nehemia 9:30,31; Hebreeën 12:5-7,11
9	18	Leven als een vreemdeling	Psalm 137:1-4; 1 Petrus 2:11,12
10	19	Terugkeer en herstel	Nehemia 1:8,9; Lucas 15:20-24
11	20	Wachten	2 Petrus 1:19; Psalm 40:1-3
12	21	God is met ons	Matteüs 1-21-23; Filippus 2:5-8
13	22	Identiteit	Marcus 1:9-13; 1 Korintiërs 10:13



Datum	Dag	Onderwerp	Bijbelteksten
14		Verdriet en blijdschap	Johannes 16:16-33
15	23	Strategisch plan	Lucas 4:18,19; Kolossenzen 3:16,17
16	24	Mensen bij Jezus brengen	Matteüs 9:2-7; Efeziërs 3:20,21
17	25	Vriend van zondaars	Lucas 5:30-32; Lucas 15:4-7
18	26	Het koninkrijk van God	Lucas 13:18,19,21; Matteüs 6:10
19	27	Vergeving	Matteüs 18:21,22; Kolossenzen 3:12-14
20	28	Het laatste avondmaal	1 Korintiërs 11:23-26; Lucas 9:23-25
21		Jezus bidt voor zijn leerlingen	Johannes 17:1-26
22	29	Onbeantwoorde gebeden	Lucas 22:42-44; Filippus 4:6,7
23	30	Beschaamd of verlegen	Lucas 22:59-62; Matteüs 5:14-16
24	31	In de schaduw van het kruis	1 Petrus 2:22-24; Psalm 103:11-13
25	32	In het licht van het lege graf	Romeinen 6:4-6,11; 2 Korintiërs 5:17-20
26	33	Goed nieuws doorgeven	Handelingen 1:4,5,8; Matteüs 28:18-20

Datum	Dag	Onderwerp	Bijbelteksten
27	34	Jezus' volgelingen samen verder	Handelingen 2:42-47; Hebreeën 10:23-25
28		Het sterven van Jezus	Johannes 19:17-42
29	35	Toegerust om mee te doen	Romeinen 12:4-8; Efeziërs 2:10
30	36	Verandering	Galaten 5:22-25; Romeinen 7:15-25
31	37	Heb elkaar lief	1 Korintiërs 13:4-8; Johannes 13:34,35
1 april	38	Aanknopingspunten	Handelingen 17:22,23; 1 Korintiërs 9:19-22
2	39	Goed voorbereid zijn	Hebreeën 9:27,28; Romeinen 14:10-13
3	40	Hoop voor de toekomst	Openbaring 21:1,3-5; 1 Korintiërs 15:54,58
4		De opstanding van Jezus	Johannes 20
5		Verschijsingen van Jezus	Johannes 21

NB de zondagen van het leesrooster bevatten toepasselijke teksten die niet in het boek staan!

