



# BIJLAGE

## DE JUISTE VERWACHTINGEN HEBBEN



CHRISTIANITY|EXPLORED



LIFE|EXPLORED



DISCIPLESHIP|EXPLORED

*Deze tekst is te gebruiken voor de trainingsdag van cursusleiders.*

**Als cursusleider mag je bepaalde verwachtingen hebben van je rol en taak tijdens de cursus. In het Evangelie van Markus zien we wat Jezus meemaakte in zijn rol en taak als leraar.**

Jezus was de briljantste leraar die ooit heeft geleefd. Een vluchtige blik op Markus hoofdstuk 3 maakt ons echter duidelijk dat:

- mensen die het voor het zeggen hadden Hem wilden doden (vers 6).
- omstanders vaak meer geïnteresseerd waren in Zijn wonderen, dan in Zijn onderwijs (verzen 9-10).
- een van Zijn eigen volgelingen Hem uiteindelijk verried (vers 19).
- Zijn eigen familie dacht dat Hij gek was (vers 21).
- veel godsdienstige mensen dachten dat Hij bezeten was (vers 22).

Ondanks al deze druk, veranderde Jezus Zijn aanpak niet en zwakte Hij Zijn boodschap niet af. Hij bleef bij Zijn onderwijs: 'En door veel van zulke gelijkenissen sprak Hij het Woord tot hen, voor zover zij het horen konden' (Markus 4:33).

Ook wij zullen geconfronteerd worden met druk. Waarom moeten wij volharden in het onderwijzen van Gods Woord aan mensen die blijkbaar niet naar ons luisteren of die zich openlijk tegen ons verzetten?

Jezus geeft het antwoord in Markus hoofdstuk 4: Gods Woord brengt ingrijpende resultaten voort (verzen 8, 20, 32). Hij begint echter met de waarschuwing dat wij teleurstelling en traagheid kunnen verwachten.

## **VERWACHT TELEURSTELLING**

**Lees Markus 4:1-8, 14-20**

Het zaad (dat 'het woord' is, zoals Jezus uitlegt in vers 14) kan terechtkomen op onvruchtbare plaatsen:

- langs de weg (vers 15);
- op steenachtige grond (vers 16);
- in de dorens (vers 18).

Er zullen mensen zijn die ons blij maken met hun aanwezigheid tijdens de eerste bijeenkomst, maar die we daarna nooit meer terugzien. Er zullen mensen zijn die zich in de zevende bijeenkomst vol blijdschap aan Jezus toewijden, maar die onder druk van familieleden al snel besluiten dat het simpelweg niet de moeite waard is. Ook zijn er mensen die elke week ijverig de cursus bezoeken, maar die uiteindelijk concluderen dat hun materiële bezit meer voor hen betekent dan alles wat ze gehoord hebben. Het kan enorm teleurstellend zijn om deelnemers te zien, die ogenschijnlijk positief op de evangelieboodschap reageren, maar vervolgens geen enkel teken van blijvende verandering laten zien. Jezus waarschuwt ons echter dat we dat mogen verwachten.

## **VERWACHT TRAAGHEID**

**Lees Markus 4:26-29**

Jezus gebruikt de metafoor van het zaad om een heel goede reden: het kost tijd voor het zal groeien.

De landbouwer moet geduldig zijn: 'Hij slaapt en staat op, nacht en dag; en het zaad ontkiemt, zonder dat hij zelf weet hoe' (Markus 4:27). Hij moet er gewoon op vertrouwen dat het zaad zal groeien, ook al lijkt het er misschien op dat er maar weinig gebeurt.

Wij leven in een kant-en-klaarcultuur - kant-en-klaarmaaltijden, instant-informatie, directe leningen - en daarom is het mogelijk dat wij van deelnemers verwachten dat ze onmiddellijk een relatie met God krijgen. Traagheid maakt echter deel uit van ons werk, net zoals dat deel uitmaakt van het werk van een landbouwer. We moeten bereid zijn om aan het eind van de cursus weken, maanden of zelfs jaren met de deelnemers in contact te blijven.

Er zullen mensen zijn die het met alles wat ze gedurende de cursus leren eens lijken te zijn. Je neemt je voor om ze regelmatig op te zoeken en een jaar later zijn ze het nog steeds eens met alles wat ze geleerd hebben. Maar ze zijn geen christen geworden.

Er zullen momenten zijn dat we ons geduld verliezen en in de verleiding komen om het op te geven. We moeten doorgaan met het planten van het Woord in het leven van mensen. We moeten vertrouwen op de kracht ervan en niet vergeten dat Gods tijdschema afwijkt van dat van ons.

## **VERWACHT INGRIJPENDE RESULTATEN**

**Lees Markus 4:30-32**

Ondanks de onvermijdelijke teleurstellingen en traagheid is er een goede reden om Gods Woord in het leven van mensen te blijven zaaien, net zoals Jezus dat deed: 'En wanneer het gezaaid is, komt het op en wordt het grootste van alle tuingewassen,

en maakt grote takken, zodat de vogels in de lucht een nest kunnen maken in zijn schaduw' (Markus 4:32). Zelfs een piepklein zaadje - zoals een mosterdzaad - kan ingrijpende resultaten voortbrengen.

Er zullen mensen zijn die week in week uit dezelfde lastige kwesties ter sprake brengen. Op een dag komt een van deze mensen en vertelt je totaal onverwachts dat hij of zij christen is geworden. Een jaar later is die persoon een leider van Christianity Explored en een paar maanden later grijpt die persoon elke gelegenheid aan om te groeien in zijn eigen kennis, zodat hij in staat is om het Evangelie duidelijker aan anderen te kunnen onderwijzen.

Zoals Jezus ons vertelt in Markus 4:20, zullen er mensen zijn die het Woord horen en aannemen en dan verder gaan en 'vrucht dragen, de één dertig-, en de ander zestig-, en de ander honderdvoudig'.

Het is een grote bemoediging om te beseffen dat de kracht om levens te veranderen niet ligt in onze welbespraaktheid - het ligt in Gods Woord. Welke teleurstellingen we ook ondergaan, met welke traagheid we ook te maken krijgen en met welke omstandigheden wij ook geconfronteerd worden, we moeten trouw doorgaan en het Woord zaaien.

 **DOWNLOAD** ook 'Gods rol in de verkondiging van het Evangelie – en die van ons'