

# Hannes en de BillenBriefjes











Laten ze maar zonder mij spelen. Ze hebben me toch niet nodig!

Kijk, nu hangt hij alweer briefjes op. Hij mist me niet eens.



Hm. Misschien was ik toch te snel beledigd. Maar ik durf niet naar beneden te gaan om sorry te zeggen.



Lucas! Snel! Help! Kom naar beneden!



Wat heeft Hannes nu weer uitgespookt?



Wat is er, Hannes?

Kijk eens gauw uit het raam van de woonkamer!



Hannes, dat is het gekste teken van vriendschap dat ik ooit heb gezien!

Het belangrijkste is dat we weer vrienden zijn!



EINDE