

## HERBERG IN DE NACHT muzikaal kerstverhaal

Tekst: **Annette Doggen**

### Inhoud

Na een drukke dag in Betlehem sluit de herbergier de deur van zijn herberg. Hij kruipt moe en voldaan in zijn bed. Maar er wordt hem weinig rust gegund!  
De hele nacht door kloppen de meest wonderlijke gasten bij hem aan: een vermoeid echtpaar; een opgewonden vader; een stelletje ruwe herders; een groepje sjieke vreemdelingen...  
Ten slotte gaat hij toch maar eens een kijkje nemen in zijn stal.

Een muzikaal spel van ongeveer 40 minuten voor kinderen in de leeftijd van de basisschool.

## ROLLEN

Voor minimaal 10 spelers (met dubbelrollen), eenvoudig uit te breiden met groepen kinderen.

- 1 herbergier
- 1 Jozef
- 1 Maria
- x-aantal soldaten
- x-aantal engelen
- x-aantal herders
- x-aantal wijzen
- x-aantal gasten
- x-aantal koorleden

## DÉCOR

- volgsport
- slaapkamer met buitendeur en raam (met gordijnen)
- bed, kastje
- eventueel schimmenspel met kamelen in raam van de herberg

## REKWISIETEN

- ✓ gastenboek en pen (veer)
- ✓ bordje 'VOL'
- ✓ bordje 'HERBERG DE SLAAPMUTS'
- ✓ lamp
- ✓ wekker
- ✓ doeken
- ✓ kartonnen schapen, houtvuur
- ✓ glazen potjes met waxinelichtjes
- ✓ ster
- ✓ boekrol
- ✓ grote bel
- ✓ geluidsband met tikken van wekker en mekkerende schapen

## LIEDJES

- |                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| ○ Stille nacht              | samenzang en het koor             |
| ○ De volkstelling           | door een groepje soldaten         |
| ○ Deze nacht                | door het koor                     |
| ○ Van je klop, klop, klop   | door het koor                     |
| ○ Lied van de herders       | herder solo en herders samen      |
| ○ Drie wijzen               | wijzen samen                      |
| ○ De profeten               | wijzen met het koor samen         |
| ○ God is nu in ons midden   | herbergier solo en met koor samen |
| ○ Eer zij God in onze dagen | samenzang en alle kinderen samen  |

De wijs van de liedjes en/of bladmuziek is terug te vinden op [www.kinderliedjes.info](http://www.kinderliedjes.info) of op [www.kinderpleinen.nl](http://www.kinderpleinen.nl).

# HERBERG IN DE NACHT

## muzikaal kerstverhaal

Tekst: Annette Doggen

### Samenzang Stille nacht

#### Koorlid

Hoezo, stille nacht? Het was helemaal geen stille nacht! Wilt u weten er allemaal gebeurde in die kerstnacht meer dan 2000 jaar geleden? Let dan maar eens op...

*Soldaten marcheren zingend en aantekeningen makend door de zaal met bloknoot en pen.*

#### De volkstelling

Wij Romeinen zijn soldaten  
Wij houden alles scherp in de gaten  
Augustus heeft bevolen  
't is net een mallemolen  
Hij telt de mensen in zijn land  
Hij zet alles naar zijn hand.  
Wij tellen en tellen  
En moeten namen spellen

*Herbergier, in pyjama, zit aan tafeltje te schrijven in gastenboek - aan de wand een bordje 'Betlehem-Inn' - op de achtergrond straatruoer.*

#### Herbergier

*(Geeuwend)* Wat een dag, wat een dag. Ik heb zelden zoveel drukte meegemaakt. *(Klapt boek dicht.)*

Zo, alle gasten staan erin. Ze liggen allemaal in bed en de herberg is vol.

*(Pakt bordje `vol' en hangt dat aan de deur - deur afsluiten.)*

Nu kan ik eindelijk ook naar bed *(Stapt in bed.)*

Ik vind het maar een raar idee van de keizer om alle mensen te willen tellen.

*(Mompelend)* Al dat overwerk ... *(Valt in slaap.)*

*Spot dimmen, podium donker, stilte met het tikken van een wekker en snurkende herbergier in bed*

#### Deze nacht

Sluit je de ramen, de deuren; wil je gaan slapen misschien?

Deze nacht gaat het gebeuren dat je de Redder zult zien.

refrein

Licht voor de wereld, het duister verdwijnt,

Want aan Gods liefde komt nooit meer een eind.

Hij stuurt de Redder van-acht, die al zo lang wordt verwacht.

Lig je te woelen, te dromen; draai nog een keer op je zij.

Wacht maar op wat er gaat komen, het is nog lang niet voorbij...

*Even later komen Jozef en Maria op, kloppen aan de deur.*

**Van je klop, klop, klop**

Wie moet zijn bed weer uit?

Wie moet weer opstaan om middernacht?

Van je klop, klop, klop, gaat het onverwacht.

Kan hij eronderuit? (Nee!)

Hij springt z'n bed snel uit.

*Herbergier springt verschrikt naast zijn bed, pakt lamp (en spot aan) en gaat naar de deur.*

**Herbergier**

Wat zullen we nu hebben? Er hangt toch een bordje aan de deur! (*Opent deur – nors*) Ja?

**Jozef**

Goedenacht, meneer. Wij zoeken onderdak.

**Herbergier**

(*Wijst op bordje.*) Kun je niet lezen?

**Jozef**

(*Wijst op Maria.*) Wij hebben een verre reis gemaakt. We komen helemaal uit Nazaret. Mijn vrouw kan elk moment een baby krijgen.

**Herbergier**

Nou, ik zal eens kijken of ik iets voor u doen kan. (*Bladert in gastenboek.*) Nee, het spijt me. Alle bedden zijn vol.

**Maria**

Jozef, ik ben zo moe.

**Herbergier**

(*Tegen mensen in de zaal*) Dat is nou ook wat! Ik kan die vrouw toch niet zomaar wegsturen? (*Tot Jozef*) Ik weet wat! Hier om de hoek heb ik nog een stal. Dan heeft u in ieder geval een plekje om te rusten.

**Jozef**

Vriendelijk bedankt, meneer. We vinden het wel.

*Herbergier kruipt weer in bed - spot dimmen - tikken wekker – snurken.*

*Even later rent Jozef op, bonst op de deur - herbergier pakt lamp (en spot aan), sloft naar de deur.*

**Herbergier**

(*Geeuwend*) Ja, ja, rustig maar. (*Opent deur.*)

**Jozef**

(*Opgewonden*) Het spijt me dat ik u moet storen, maar ... de baby! Hebt u een dekentje voor de baby?

**Herbergier**

(*Krabbelt achter zijn oor.*) Een dekentje. Daar vraag je zowat. (*Grabbelt in kastje naast bed, haalt er wat doeken uit.*) Ik heb nog wel een paar doeken. Hebt u daar wat aan?

**Jozef**

*(Gretig)* Ja, dank u wel. We wikkelen de baby wel in een paar doeken. *(Rent weg.)*

**Herbergier**

Nou, die is vader geworden. Dat kun je wel zien. *(Sloft weer naar zijn bed.)*

Maar nu zullen ze me toch echt met rust moeten laten. Ik wil slapen! Morgen is er weer een drukke dag.

*Spot dimmen - tikken wekker, langzaam wegdraaien.*

*Spot richten op plaats waar herders zijn, kartonnen schapen en houtvuur.*

**Herder 1**

Alweer een donkere nacht. Het is best koud.

**Herder 2**

Kom wat dichterbij het vuur.

**Herder 3**

'De bevolking dwaalde rond in het duister, nu ziet ze een groot licht; het land zat in diepe duisternis, nu staan de bewoners in stralend licht.' (Jesaja 9:2 GNB)

**Herder 4**

De profeet Jesaja kon het mooi zeggen. Maar we wachten al zo lang!

**Lied van de herders**

Ik ben een herder op het veld, oh, oh, oh.

De schaapjes heb ik al geteld, zo, zo, zo.

Ik houd als altijd trouw de wacht,

Maar wat gebeurt er deze nacht?

Ik schrik opeens van het licht,

Ik doe mijn ogen snel dicht.

De nacht wordt plotseling licht!

Er staat een engel dicht bij mij, oh, oh, oh.

Hij zegt: Ik maak de mensen blij, zo, zo, zo.

Ga snel op zoek in Betlehem

Daar is Gods Zoon, daar vind je Hem.

Een baby'tje in een stal, vertel het nu overal:

Je vindt Gods Zoon in een stal!

Wij gaan op zoek en zien de stal, oh, oh, oh.

Daar 's Jezus die ons redden zal, zo, zo, zo.

Wij buigen voor de Koning neer,

Die baby dat is onze Heer.

Ik prijs Hem, halleluja. Kom, zing het ons nu maar na:

Ik prijs Hem, halleluja!

*Terug naar de slapende herbergier, draait zich eens lekker om, gezicht naar het raam.*

*Plotseling fel licht - engelen komen op met lichtjes.*

**Herbergier**

*(Sloft bed uit, sluit gordijnen – moppert)* Laat mij nou eens lekker slapen ... *(Kruipt terug en trekt deken over zich heen.)*

*Licht dimt - engelen en herders gaan af.  
Terug naar slapende herbergier.  
Geluid van mekkerende schapen, opgewonden herders, bonzen op de deur.*

**Van je klop, klop, klop**

Wie moet zijn bed weer uit?

Wie moet weer opstaan om middernacht?

Van je klop, klop, klop, gaat het onverwacht.

Kan hij eronderuit? (Nee!)

Hij springt z'n bed snel uit.

### **Herbergier**

Wel verdraaid! Houdt het nou nooit op! (*Pakt lamp, stevent boos naar de deur.*)

Je kunt toch zien dat ik vol zit!

### **Herder 4**

We zoeken de Messias! Hij moet hier in Betlehem zijn geboren.

### **Herder 5**

Ja, gaaf hoor. De engelen kwamen het ons vertellen.

### **Herbergier**

Ja, hoor, zie ik eruit als een schaap? Engelen... maak dat je kudde maar wijs. Ik wou dat jullie MIJ eens lekker lieten dromen. (*Wil deur dichtdoen, herder houdt tegen.*)

### **Herder 6**

Nee, het is waar. Een engel vertelde ons dat wij het kind zullen vinden in doeken gewikkeld, liggende in een kribbe.

### **Herbergier**

(*Verbaasd*) In doeken gewikkeld? In een kribbe? Ik zou zeggen, ga dan maar eens hier om de hoek kijken ... in mijn stal ...

*De herders gaan af - de herbergier zit op de rand van zijn bed.*

### **Herbergier**

(*Vertwijfeld*) Engelen ... de Messias ... een kindje in doeken gewikkeld ... in een kribbe ... Je zou toch bijna geloven dat het waar was. Ik moet dromen! (*Kruipt onder de dekens.*)

(*Geeuwend*) Ik ben nu te moe om na te denken. Dat komt morgen wel...

*Spot dimmen - tikken wekker.*

*Spot richten op wijzen die binnenkomen, de ster achterna.*

*In het raam van de herbergier schimmenspel met kamelen.*

### **Drie wijzen**

Wij zoeken een koning, waar is zijn paleis?

En we schommelen op kamelen.

Wij volgen een ster die de richting aanwijst.

En we schommelen op kamelen.

Wij maken onze reis door de nacht.

De ster heeft ons bij Herodes gebracht.

En we schommelen op kamelen.

Herodes zegt: Reis maar naar Be-etelehem.  
 Ga maar verder op de kamelen.  
 Dat staat in de Schriften, ja, zo vind je Hem.  
 Ga maar verder op de kamelen.  
 Vertel het aan mij als je Hem vindt.  
 Dan zal ik Hem gaan vereren, dat Kind.  
 Ga maar verder op de kamelen.

*De ster blijft stilstaan in de buurt van de herberg.*

### **Wijze 1**

*(Wijzend op ster.)* Het moet hier ergens zijn.

### **Wijze 2**

Laten we het vragen bij deze herberg. *(Klopt aan.)*

Van je klop, klop, klop  
 Wie moet zijn bed weer uit?  
 Wie moet weer opstaan om middernacht?  
 Van je klop, klop, klop, gaat het onverwacht.  
 Kan hij eronderuit? (Nee!)  
 Hij springt z'n bed snel uit.

### **Herbergier**

*(Trekt kussen over zijn oren.)* Nee, niet weer! Ik ga er niet meer uit! *(Nogmaals kloppen – roept)* Laat me met rust! De herberg is vol en ik wil slapen! *(Harder kloppen.)*

### **Wijze 3**

*(Roept)* Hallo, is daar iemand?

### **Herbergier**

*(Pakt lamp, sloft naar de deur.)* Vooruit, daar ga ik weer. Maar o wee, als het alleen maar flauwekul is. *(Opent de deur.)*

### **Wijze 1**

Goedenacht. Wij hebben de ster gevolgd vanuit het oosten. De Koning van de Joden moet hier ergens geboren zijn.

### **Wijze 2**

*(wijzend)* Kijk maar, de ster staat stil.

### **Herbergier**

Ik word gek! Dit is te gek voor woorden!

### **Wijze 3**

Maar kent u het Schriftwoord dan niet?

### **Wijze 1**

*(Pakt boekrol en leest.)* 'Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer.' (Micha 5:2 GNB)

**Wijze 2**

Dat schreef de profeet Micha. Het Schriftwoord is nu in vervulling gegaan.

*(Het lied wordt gezongen door de wijzen en het koor.)*

**De profeten**

Profeten vertelden ons dat Jezus komen, komen zou.

Profeten vertelden ons: God blijft ons trouw.

Wat God zegt, gebeurt ook echt, Hij maakt zelfs wat krom is recht.

Geloof Hem dan op zijn woord wat jij van de profeten hoort.

**Herbergier**

Ik begrijp het niet echt. Maar ik denk dat u hier om de hoek moet zijn. Daar is een kind geboren deze nacht.

**Wijze 3**

We gaan meteen verder. We willen Hem hulde brengen.

**Wijze 2**

Waarom gaat u niet mee?

**Herbergier**

*(in de war)* Ik zal nog wel zien ... *(Sluit de deur.)*

*De wijzen gaan verder - herbergier staat midden op podium.*

**Herbergier**

Dit is heel wonderlijk allemaal. Wat is er toch gebeurd in mijn stal vannacht? Nou, ik ben klaarwakker in ieder geval. *(IJsbeert wat heen en weer.)*

*Herbergier grijpt deken van bed, slaat om en gaat weg.*

*Orkest speelt wat muziek.*

*Herbergier komt enthousiast terug het podium op.*

**Herbergier**

Het is waar! De Messias is geboren! Ik moet het iedereen vertellen!

**God is nu in ons midden**

In mijn stal, zeg weet je 't al? Komt het allen horen.

Wie had dat nou ooit gedacht, is Gods Zoon geboren.

God is nu in ons midden, God is nu in ons midden,

God is nu in ons midden, ons midden - Jezus 'k wil U aanbidden.

**Herbergier**

*(Luidt een grote bel – roept)* Mensen, wakker worden! Hij is geboren! Jezus, onze Verlosser leeft!

*Terwijl kinderen (in pyjama, met knuffels, dekentjes, slaapmutsen enz.) zich verzamelen, speelt de muziek door, daarna zet de herbergier opnieuw in en wordt het refrein met z'n allen gezongen.*

## God is nu in ons midden

*Door herbergier:*

In mijn stal, zeg weet je 't al? Komt het allen horen.

Wie had dat nou ooit gedacht, is Gods Zoon geboren.

*Door alle kinderen:*

God is nu in ons midden, God is nu in ons midden,

God is nu in ons midden, ons midden - Jezus 'k wil U aanbidden.

### **Een kind**

Er is een kind geboren, we hebben weer een koningszoon. Op zijn schouders rust de heerschappij. Men zal hem noemen: Wijs Bestuurder, Goddelijke Held, Eeuwige Vader, Vredevorst. (Jesaja 9:6 GNB)

### **Samenzang** Eer zij God in onze dagen

# LIEDJES

## **Samenzang:** Stille nacht

Stille nacht, heilige nacht!  
 Davids Zoon, lang verwacht,  
 Die miljoenen eens zaligen zal,  
 wordt geboren in Bethlehems stal,  
 Hij, der schepselen Heer,  
 Hij, der schepselen Heer.

Hulploos Kind, heilig Kind,  
 Dat zo trouw zondaars mint,  
 ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,  
 wordt Ge op stro en in doeken gelegd.  
 Leer me U danken daarvoor.  
 Leer me U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht!  
 Vreed' en heil wordt gebracht  
 aan een wereld, verloren in schuld;  
 Gods belofte wordt heerlijk vervuld.  
 Amen, Gode zij eer!  
 Amen, Gode zij eer!

## **De volkstelling**

Op de wijs van 'Witte zwanen, zwarte zwanen'.

Wij Romeinen zijn soldaten  
 Wij houden alles scherp in de gaten  
 Augustus heeft bevolen: ga door de mallemlen  
 Hij telt de mensen in zijn land  
 Hij zet alles naar zijn hand.  
 Wij tellen en tellen  
 En moeten namen spellen.

## **Deze nacht**

Op de wijs van 'Het avondklokje'

Sluit je de ramen, de deuren; wil je gaan slapen misschien?  
 Deze nacht gaat het gebeuren dat je de Redder zult zien.

refrein

Licht voor de wereld, het duister verdwijnt,  
 Want aan Gods liefde komt nooit meer een eind.  
 Hij stuurt de Redder van-acht, die al zo lang wordt verwacht.

Lig je te woelen, te dromen; draai nog een keer op je zij.  
Wacht maar op wat er gaat komen, het is nog lang niet voorbij...

### **Van je klop, klop, klop**

Op de wijs van 'Daar vaart een man op zee'.

Wie moet zijn bed weer uit?  
Wie moet weer opstaan om middernacht?  
Van je klop, klop, klop, gaat het onverwacht.  
Kan hij eronderuit? (Nee!)  
Hij springt z'n bed snel uit.

### **Lied van de herders**

Op de wijs van 'Ik stond laatst voor een poppenkraam'

Ik ben een herder op het veld, oh, oh, oh.  
De schapjes heb ik al geteld, zo, zo, zo.  
Ik houd als altijd trouw de wacht,  
Maar wat gebeurt er deze nacht?  
Ik schrik opeens van het licht,  
Ik doe mijn ogen snel dicht.  
De nacht wordt plotseling licht!

Er staat een engel dicht bij mij, oh, oh, oh.  
Hij zegt: Ik maak de mensen blij, zo, zo, zo.  
Ga snel op zoek in Betlehem  
Daar is Gods Zoon, daar vind je Hem.  
Een baby'tje in een stal, vertel het nu overal:  
Je vindt Gods Zoon in een stal!

Wij gaan op zoek en zien de stal, oh, oh, oh.  
Daar 's Jezus die ons redden zal, zo, zo, zo.  
Wij buigen voor de Koning neer,  
Die baby dat is onze Heer.  
Ik prijs Hem, halleluja. Kom, zing het ons nu maar na:  
Ik prijs Hem, halleluja!

### **Drie wijzen**

Op de wijs van 'Vier weverkens'

Wij zoeken een koning, waar is zijn paleis?  
En we schommelen op kamelen.  
Wij volgen een ster die de richting aanwijst.  
En we schommelen op kamelen.  
Wij maken onze reis door de nacht.  
De ster heeft ons bij Herodes gebracht.  
En we schommelen op kamelen.

Herodes zegt: Reis maar naar Be-etelehem.  
 Ga maar verder op de kamelen.  
 Dat staat in de Schriften, ja, zo vind je Hem.  
 Ga maar verder op de kamelen.  
 Vertel het aan mij als je Hem vindt.  
 Dan zal ik Hem gaan vereren, dat Kind.  
 Ga maar verder op de kamelen.

### **De profeten**

Op de wijs van 'De boer had maar ene schoen'

Profeten vertelden ons dat Jezus komen, komen zou.  
 Profeten vertelden ons: God blijft ons trouw.  
 Wat God zegt, gebeurt ook echt, Hij maakt zelfs wat krom is recht.  
 Geloof Hem dan op zijn woord wat jij van de profeten hoort.

### **God is nu in ons midden**

Op de wijs van 'Tussen Keulen en Parijs'

In mijn stal, zeg weet je 't al? Komt het allen horen.  
 Wie had dat nou ooit gedacht, is Gods Zoon geboren.  
 God is nu in ons midden, God is nu in ons midden,  
 God is nu in ons midden, ons midden - Jezus 'k wil U aanbidden.

### **Samenzang: Eer zij God in onze dagen**

Eer zij God in deze dagen  
 Eer zij God in deze tijd  
 Mensen van het welbehagen  
 Roept de aarde vrede uit  
 Gloria in excelsis Deo (3x)

Eer zij God die onze Vader  
 En die onze Koning is  
 Eer zij God die op de aarde  
 Naar ons toegekomen is  
 Gloria in excelsis Deo (3x)

Lam van God Gij hebt gedragen  
 Alle schuld tot elke prijs  
 Geef in onze levensdagen  
 Peis en vree, kyrie eleis  
 Gloria in excelsis Deo (3x)