

EEN BRIEFVOOR JOU EN MIJ

muzikaal paasverhaal

Tekst: Annette Doggen



Inhoud

Het is voor de kinderen (en volwassenen) niet altijd gemakkelijk om te begrijpen waar het in de Bijbel nou precies om gaat. Wat betekent het evangelie?

Dat is geen nieuwe vraag, ook de mensen in Korinte, in de tijd van Paulus wisten niet precies hoe het zat. Ze hadden vragen en zochten naar antwoorden. Paulus schreef hen brieven om alles uit te leggen over Jezus en wat Hij voor de mensen in Korinte gedaan heeft. Hij vertelde hen hoe zij Hem konden volgen en dienen.

Wat Paulus toen aan de mensen in Korinte schreef staat in de Bijbel en geldt ook voor ons. De Bijbel is nog steeds actueel en is als het ware een brief aan alle mensen. Jezus is gestorven en opgestaan en leeft in de hemel. Wij kunnen Hem volgen en dienen.

De viering sluit aan bij het feit dat het leuk is om post te krijgen (of een e-mail). En de boodschap van deze viering is goed nieuws voor jou en mij.

**Voor kinderen van de 4-12 jaar (onder-, midden-, en bovenbouw van de basisschool).
De viering duurt ongeveer 40 minuten.**

VOORBEREIDING

Liederen en teksten

Verdeel de teksten en liedjes eventueel naar eigen inzicht onder de kinderen. Voor iedere leeftijdsgroep is er iets dat zij kunnen doen.

(In verband met copyrights is het voor de IBB niet mogelijk om de muziek van de liederen af te drukken.

De bijbelteksten komen uit de Groot Nieuws Bijbel maar u kunt de bijbelvertaling kiezen die u wenst. Voor kinderen kan ook de Bijbel in Gewone Taal heel geschikt zijn.

Brieven

Laat elke groep als voorbereiding op de viering een brief schrijven (of meerdere brieven) waarin ze vertellen wie Jezus is, wat ze een mooi verhaal over Hem vinden, over wat hij gedaan en gezegd heeft.

De brieven kunnen beginnen met

Beste mensen (kinderen) van ... (vul de woonplaats in).

En ze worden ondertekend door alle kinderen van de groep.

Kopieer de brieven op A3 of A4 formaat en rol ze op en bind er een strikje omheen.

Als bij de paasviering ouders betrokken worden, krijgen zij een brief van de kinderen mee, anders krijgen de kinderen brieven van elkaar.

U kunt er ook voor kiezen zelf een briefje voor alle kinderen te maken met een tekst:

Mijn lieve kind,

Y..

van je Vriend Jezus.

Voorbereiding door de onderbouw

Zij maken van fotokarton een levensgrote pop van allemaal losse ledematen: : romp, hoofd, ogen, oren, neus, mond, armen, handen, benen, voeten.

Zij zingen de liedjes: Hand en voet, Lieve Heer Jezus en het gezamenlijke slotlied.

Voorbereiding door de middenbouw

Zij kunnen ter decoratie Grieks ogende mozaïeken maken.

Zij lezen de teksten van kind 4 t/m 8.

Zij kunnen de dia=s of sheet tekenen met afbeeldingen van het Paasverhaal.

Zij zingen de liedjes: Brief van God mijn Vader, Leg je hand in de hand van Jezus en het gezamenlijke slotlied.

Voorbereiding door de bovenbouw

Zij kunnen een maquette maken van de havenstad Korinte in het zuiden van Griekenland.

Zij lezen de teksten van kind 2, 3, 4, en 9, 10 en 11.

Zij doen een rap van Psalm 145:8.

Zij zingen het lied: Bewaar het in je hart en het gezamenlijke slotlied.

De lettercode

Kopieer de bijgevoegde lettercode van de bijbeltekst op een overheadsheet of schrijf hem groot op een boekrol.

De oplossing is de tekst van Psalm 145:8.

ROLLEN

Verteller	dit kan ook door meerdere kinderen gedaan worden en het is het leukst als die teksten uit het hoofd geleerd worden.
Kind 1 t/m 11	zie vorige pagina wat hun aandeel is.

DÉCOR

- Op het podium staat of hangt een gemeentebord: Korinte.
- Verder kunt u een aantal marktkramen met visserspullen, manden, kruiken, enz. neerzetten. Als het niet op het podium past kan het ook in de zaal of kas neergezet worden.
- U kunt ook een Grieks getint décor maken en een aantal kinderen verkleden in Griekse gewaden.

BENODIGDHEDEN:

- ✓ Overheadprojector, sheets.
- ✓ Evt. diapjector, dia=s.
- ✓ Grote gouden envelop met Bijbel.
- ✓ Teksten van de brief aan de Korintiërs op grote papierrollen.
- ✓ Gemeentebordje: Korinte
- ✓ Opwekking Kids, deel 2, 8, 11, 12
- ✓ Bundels: Bewaar het in je hart, Vertel het aan de mensen, van Elly en Rikkert

EEN BRIEFVOOR JOU EN MIJ

Kind 1 komt op met grote gouden envelop. Haalt er een Bijbel uit en speelt verbazing en blijdschap. Begint vervolgens het eerste couplet te zingen.

De coupletten worden verdeeld in 4 solo's, het refrein wordt door alle kinderen van middenbouwgroep gezongen.

Brief van God mijn Vader

Opwekking kids, deel 11

Ik heb vandaag de kriebels, want ik ben zo blij als wat.
Wie heeft er ooit zo'n brief in zijn brievenbus gehad?
Een Bijbel vol verhalen, soms wat moeilijk, soms apart,
Maar wat ik snap bewaar ik als een parel in mijn hart.

Het staat er zwart op wit dat God de wereld heeft gemaakt,
dat Hij nog bovendien over alle dingen waakt.
Dat Hij van ons blijft houden omdat Hij niet anders kan.
Hij wil ons leven leiden want Hij heeft een prachtig plan.

Refrein

Het is een brief van God, mijn Vader,
speciaal aan mij gericht.
Post van God, mijn Vader,
dat is het beste nieuwsbericht.
Post van God, mijn Vader,
en ik lees hoeveel Hij van mij houdt.
Hij wil voor ons zorgen,
voor wie er helemaal op Hem vertrouwt.

Ik lees ook de verhalen over Jezus aan het kruis,
Hoe Hij de pijn verdroeg, ver van God en ver van huis.
Hij nam mijn zondestraf die ik eerlijk had verdiend.
Nu weet ik dat Hij meer is dan mijn allergrootste Vriend.

Het is een lange brief waarin God met mij praten wil.
Soms lees ik >m hardop en soms een beetje stil.
Ik mag erop vertrouwen dat Hij machtig is en trouw.
Mijn Vader in de hemel houdt van mij maar ook van jou!

Refrein

VERTELLER

Brieven, boeken en woorden zijn altijd belangrijk geweest. We kunnen ons bijna niet meer voorstellen dat er een tijd geweest is waarin er nog geen Bijbel was. Hoe hoorden de mensen toen het goede nieuws van Jezus?

De mensen in de Griekse stad Korinte hadden geluk. In de drukke havenstad, waar handelaren vanuit de hele wereld naar toe kwamen met hun grote schepen, kwam een man die Paulus heette. Hij vertelde over de geweldige dingen die Jezus gezegd en gedaan had.

Langzaam groeide er een groep mensen die gingen geloven. Aan die groep mensen schreef Paulus brieven: een brief van God, de Vader. Een brief die ook aan ons is gericht, een geweldig nieuwsbericht!

De teksten die de kinderen voorlezen uit de brief van Paulus staat op grote briefrollen.

Kind 2

Dit is een brief van Paulus, die door God geroepen is om een apostel, een reizend ambassadeur, van Jezus Christus te zijn. Allereerst moet ik jullie de groeten doen van onze broeder Sosthenes.

Jullie zijn, als Gods gemeente in Korinte, voor Jezus Christus afgezonderd. Jullie behoren bij Hem, omdat Hij je heeft geroepen, net als alle christenen over de hele wereld. Hij is zowel hun Heer als de onze. Ik wens jullie toe dat je de goedheid en vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus onze Heer, zult ervaren. (1 Kor. 1:1-3 uit het Levende Woord, uitgave Gideon)

VERTELLER

Het was voor de mensen in Korinte niet gemakkelijk om alles van het christelijk geloof meteen te begrijpen. Toen Paulus was vertrokken, ontstond er verwarring en onenigheid over zijn woorden.

Vertoon de sheet met het eerste rijtje van 8 letters en de lettercode. Vul de tekst zo ver mogelijk in.

Net zoals wij de tekst proberen te ontcijferen, probeerden de gelovigen wat zij gehoord hadden te begrijpen. Wat zullen ze blij geweest zijn dat Paulus hen wilde bemoedigen!

Kind 3

Ik dank God telkens weer voor jullie. Ik ben zo blij dat Hij je, door Jezus Christus, zijn goedheid heeft bewezen. Nu jullie bij Hem behoren heeft Hij je in alle opzichten rijk gemaakt. Dat blijkt wel uit wat jullie allemaal zeggen en weten. Wat wij over Jezus Christus hebben verteld, is bij jullie zo goed aangeslagen, dat jullie geen enkele gave van God missen. En jullie kijken er met spanning naar uit dat onze Heer Jezus Christus zich volledig bekend zal maken. Nu, Hij zal je tot het einde toe staande houden, zodat er op zijn grote dag niets op jullie zal zijn aan te merken. Jullie kunnen op God rekenen. Hij heeft je geroepen om samen één te zijn met zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus. (1 Kor. 1:4-9)

Hand en voet

Elly en Rikkert (Vertel het aan de mensen)

Dit is mijn hand en dat mijn voet.

'k Heb ze allebei nodig.

Waar moet ik heen als een het niet doet?

Niets is er overbodig.

'k Heb mijn voeten nodig om te lopen

en mijn handen om mijn schoenen vast te knopen.

Hand, voet, knie, oog, oor, neus keel.

Alles is nodig, niets teveel (2x).

Mijn hand kan niet zeggen tegen mijn voet:

Ik heb jou niet nodig.

Stel je eens voor dan ging het niet goed.

Niets is er overbodig.

Want al kan ik met mijn handen ballen,

Zonder mijn voeten zou ik op mijn snufferd vallen.

Hand, voet, knie, oog, oor, neus, haar.

Alles is nodig voor elkaar (2x).

Ik ben de hand en jij de voet,

Wij zijn allebei nodig.

Wat ik niet kan, kan jij juist goed,

Niemand is overbodig.

Jij bent gemaakt om mee te spelen,

Te lachen en te huilen en alles mee te delen.

Niemand is minder, niemand is meer,

Ieder is nodig bij de Heer (2x).

VERTELLER

En dat is precies wat Paulus schreef in zijn brief aan de mensen in Korinte.

Terwijl het volgende stuk uit de brief gelezen wordt, maken de kleuters een lichaam van de losse onderdelen die ze gemaakt hebben van karton: romp, hoofd, ogen, oren, neus, mond, armen, handen, benen, voeten.

Kind 4

Een lichaam bestaat niet uit één enkel deel, maar uit vele delen. Als de voet zou zeggen dat hij niet tot het lichaam behoort, omdat hij geen hand is, behóórt hij daarom niet tot lichaam?

... Nee, God heeft al de verschillende delen in een lichaam gezet, zoals Hij het goed vond.

Als er maar één deel was, zou je niet van een lichaam kunnen spreken. Maar er zijn vele delen, en samen vormen ze één lichaam. (1 Kor.12:14,15,18,19)

VERTELLER

Al die delen van het lichaam moeten wel samenwerken. Als de ene voet de ene kant uit wil en de andere voet een andere kant... dan heb je een probleem. Dat probleem kenden de mensen uit Korinte wel. Ze moesten leren om samen te geloven en samen de heer te dienen. Paulus schreef hun hoe belangrijk het is om elkaar lief te hebben.

Kinderen van de middenbouw staan in 4 hoeken van de ruimte en lezen om de beurt en deel van de tekst voor:

Kind 5 *(laat de genoemde geluiden horen)*

Als ik de talen van mensen en engelen spreek, maar geen liefde heb, ben ik een dreunende gong of een schetterende cimbaal geworden.

Kind 6

Als ik de woorden van God doorgeef, alle diepe dingen doorgrond en alles weet, en al het geloof heb, zodat ik bergen kan verzetten, maar geen liefde heb, dan ben ik niets.

Kind 7

Als ik mijn bezittingen stuk voor stuk uitdeel, en mijn lichaam geef om te worden verbrand, maar geen liefde heb, dan heb ik er niets aan.

Kind 8

De liefde is geduldig;
de liefde is vriendelijk;
de liefde is niet jaloers.

Kind 6

Ze doet niet gewichtig;
Ze is niet trots;
Ze is niet lomp;
Ze is niet egoïstisch;

Kind 7

Ze voelt zich nooit beledigd;
Ze neemt niemand iets kwalijk;
Ze is niet blij met onrecht, maar met de waarheid.

Kind 5

De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen, verwacht het altijd van God, en houdt altijd vol.

Kind 8

Aan de liefde komt nooit een einde.
(1 Kor. 13:1-8a)

VERTELLER

In de oude Boeken die Paulus zo goed kende stond al geschreven over de liefde die van God komt. Dat kunnen we nu verder gaan ontcijferen.

Toon de sheet met al gedeeltelijk ingevulde tekst. Geef de lettercode bloot van de volgende 6 letters. Waarschijnlijk is dit genoeg om al woorden te ontcijferen. Zo niet, laat dan ook de laatste codes zien.

Kind 9

Ik kom bij jullie met het goede nieuws, dat ik je al eens eerder heb gebracht. Jullie hebben het aangenomen en het is nu de basis van je leven. Als je blijft bij wat ik je heb gezegd, is dat je redding. Anders had je net zo goed geen christen kunnen worden. Het belangrijkste van het goede nieuws dat ik heb ontvangen, heb ik jullie doorgegeven: Christus is voor onze zonden gestorven, zoals tevoren in de Boeken was geschreven. Hij werd begraven en is op de derde dag weer levend gemaakt - wat ook in de Boeken stond. (1 Kor. 15:1-4)

Terwijl de tekst gelezen en het liedje gezongen wordt, kunnen sheets of dia=s vertoond worden die kinderen uit de middenbouw getekend hebben over de paasgeschiedenis.

Lieve Heer Jezus

Opwekking kids, deel 8

Lieve Heer Jezus, wat houdt U van mij,
Dat U aan het kruis hing, dat U stierf voor mij.

Lieve Heer Jezus, wat houdt U van mij,
Uw kostbare leven dat gaf U voor mij.

Lieve Heer Jezus, wat houdt U van mij,
U droeg al mijn zonden en U redde mij.

Kind 10

Hij is gezien door Petrus, en daarna door de twaalf apostelen samen. Later is Hij gezien door 500 broeders tegelijk. Hoewel enkelen van hen al zijn gestorven, leven de meesten nog. Hij is gezien door Jacobus, en daarna nog eens door al de apostelen. En als allerlaatste heb ik Hem ook gezien. Ik ben de minste van alle apostelen en zou niet eens apostel mogen worden genoemd, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar wat ik ben, ben ik doordat God zo goed voor mij is geweest. En dat was niet tevergeefs, want ik heb harder gewerkt dan de andere apostelen. (1 Kor.15:5-10)

VERTELLER

Het is geen makkelijke weg geweest voor Paulus. Hij hield met zijn hele hart van Jezus. Overall waar hij kwam vertelde hij het goede nieuws. Niet iedereen wilde dat horen. Hij werd ervoor geslagen en in de gevangenis gestopt. Maar hij wist dat God hem geroepen had en steeds opnieuw legde hij zijn hand in de hand van Jezus. Moedig ging hij verder.

Het volgende lied kan gezongen worden door kinderen van de middenbouw.

Leg je hand in de hand van Jezus

Opwekking kids, deel 2

Leg je hand maar in de hand van Jezus,
Weet je dat Hij heel veel van je houdt?
Ook voor jou wil Hij met liefde zorgen,
Als je helemaal op Hem vertrouwt,
Helemaal op Hem vertrouwt.

Zet je voet maar bij de voet van Jezus,
Als je met Hem gaat dan loop je goed.
Is de weg soms moeilijk in het donker?
Hij weet altijd waar je komen moet,
Altijd waar je komen moet.

Leg je hand in zijn hand,
Zet je voet bij zijn voet.
Maar je hart daar gaat het om,
Luister goed, Hij roept je: Kom!

Geef je hart maar helemaal aan Jezus,
Niemand is er die je betere kent.
Hoor je wel dat hij je steeds wil zeggen:
Het is goed als je dicht bij Mij bent,
Goed als je dicht bij Mij bent.

Kind 11

Toch heb ik dat niet zelf gedaan, maar God, die zo goed is altijd bij mij te zijn. En het gaat niet om hen of mij. Waar het om gaat, is dat wij allemaal hetzelfde goede nieuws hebben gebracht en dat jullie het hebt aangenomen. (1 Kor. 15:11)

VERTELLER

Als je het goede nieuws over Jezus gehoord hebt, kun je kiezen of je het wilt geloven of niet. Heel veel mensen door alle eeuwen heen zijn blij met de woorden van God die in de Bijbel staan. Ze bewaren zijn woorden in hun hart.

Kinderen van de bovenbouw zingen het volgende lied.

Bewaar het in je hart

Elly en Rikkert (Bewaar het in je hart)

refrein

Bewaar het in je hart, bewaar het in je hoofd,
De Heer zal altijd doen wat Hij je heeft beloofd.
Bewaar het in je hart, bewaar het in je hoofd,
De Heer zal altijd doen wat Hij je heeft beloofd.

Als Hij je heeft geroepen mag je meegaan,
Dan heeft Hij weer iets moois voor jou bedacht.
De Heer wil graag met kinderen in zee gaan,
Als Hij iets van je vraagt, geeft Hij je kracht B refrein

Het duurt niet lang meer tot Hij terug zal komen,
Dan zul je zien dat Hij je heeft gespaard.
De Heer wil graag dat jij bij Hem zult wonen,
Omdat je al zijn woorden hebt bewaard - refrein

VERTELLER

Wil je de goede raad van Paulus aannemen? Bewaar het in je hoofd en bewaar het in je hart:

De kinderen van de bovenbouw rappen de tekst van Psalm 145:8 en leren dit de andere kinderen (en eventueel het publiek) aan.

De Here geeft, *(maak gevend gebaar met linkerarm)*
De Here geeft, *(maak gevend gebaar met rechterarm)*
De Here geeft genade en ontfermt zich *(draai rond)*
Liefdevol *(sla rechterarm over de borst naar linkerschouder)*
Liefdevol *(sla rechterarm over de borst naar linkerschouder)*
Hij heeft een onmetelijk geduld *(draai gekromde armen om elkaar heen op borsthoogte)*
Hij heeft een onmetelijk geduld. *(idem, draai in andere richting)*
En is groot *(klap - klap)*
En is groot *(klap - klap)*
En is groot in zijn goedheid *(linkerarm de lucht in)* en liefde. *(rechterarm de lucht in)*
En is groot *(klap - klap)*
En is groot *(klap - klap)*
En is groot in zijn goedheid *(linkerarm de lucht in)* en liefde. *(rechterarm de lucht in)*
Psalm 145:8! *(hard roepen)*

VERTELLER

Zijn we blij dat we het beste nieuwsbericht door kunnen geven? Misschien word je wel zo blij als wat omdat je nog nooit zulke post in je brievenbus hebt gehad!
Lees die brief waarin God met je praten wil, dan mag je ontdekken dat God je zegent.

Het liedje wordt door alle kinderen gezongen. Als ze het tweede couplet zingen mogen ze hun zelfgeschreven brieven aan elkaar of aan het publiek uitdelen.

Zegenliedje

Opwekking kids, deel 12

De Here zegent jou en Hij beschermt jou,
Hij schijnt zijn licht over jouw leven.
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn,
Hij zal zijn liefde aan jou geven.

De Here zegent u (mij) en Hij beschermt u (mij),
Hij schijnt zijn licht over uw (mijn) leven.
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u (mij) zijn,
Hij zal zijn liefde aan u (mij) geven.

Sluit de viering op uw eigen manier af.